



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Απ. 1, 10)

Περίοδος Δ' - Ετος ΙΖ
Φλώρινα - αριθμ. Φυλλου 744

Κυριακή πρὸ τῶν Φώτων (Μᾶρκ. 1,1-8)
31 Δεκεμβρίου 2000

Συντάκτης: Ἐπίσκοπος
Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης

Τὸ Εὐαγγέλιο

«Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ»
(Μᾶρκ. 1,1)

Ηπερίοδος αύτή, εύσεβες ἐκκλησίασμα, στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας ὄνομάζεται Δωδεκαήμερο. Σήμερα δὲ εἶνε ἡ Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. Τί διαβάζουμε σήμερα;

Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ προσέξετε μία μόνο λέξι. Εἶνε ἡ λέξις «εὐαγγέλιο». "Ἐτσι ἀρχίζει σήμερα ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ εἶνε ἀπὸ τὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιο· «Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου...» (Μᾶρκ. 1,1). Τί σημαίνει «εὐαγγέλιο»; Νὰ τὸ κάνουμε λιανά.

«Εὐαγγέλιον»! Εἶνε λέξι ἑλληνική, ποὺ διαδόθηκε παντοῦ σ' ὅλο τὸν κόσμο ἔτσι ἀμετάφραστη. Τί τιμὴ γιὰ τὴ γλῶσσα μας! Ἄλλα τὴ γλῶσσα αύτὴ τὰ παιδιὰ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος δὲν τὴ θέλουν. Τὴ διώχνουν ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια. Ἐμεῖς ὅμως θὰ κρατήσουμε τὴ γλῶσσα τῶν προγόνων μας, τὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου.

Τί σημαίνει «εὐαγγέλιο»; Σημαίνει εἰδησι, καλὴ εἰδησι, εὐχάριστη εἰδησι. Μὰ ποιά εἶνε ἡ εὐχάριστη εἰδησι; Δὲν ὑπάρχει ἀνθρώπινη καρδιὰ ποὺ νὰ μὴν περιμένῃ κάποια εὐχάριστη εἰδησι. Καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει ποικιλία ἐνδιαφερόντων καὶ ψυχολογικῶν καταστάσεων, ποικίλες εἶνε καὶ οἱ εὐχάριστες εἰδήσεις. Ἐγὼ θὰ ὑπενθυμίσω τρεῖς εὐχάριστες εἰδήσεις.

Ἄυτὴ τὴν ὥρα ποὺ μιλᾶμε, μέσα στὶς φυλακὲς ὑπάρχουν φυλακισμένοι γιὰ διάφορες αἰτίες. Τί περιμένουν αὐτοὶ ν' ἀκούσουν; Ποιά εἶνε γι' αὐτοὺς ἡ εὐχάριστη εἰδησι; Νὰ δεχθοῦν ἐπισκέψεις; νὰ τοὺς φέρουν ροῦχα, φαγητά;... Τίποτε ἀπ' αὐτά. Γιὰ τοὺς φυλακισμένους ἡ εὐχάριστη εἰδησι, τὸ καλὸ μαντάτο, εἶνε, νὰ πάῃ ὁ δεσμοφύλακας καὶ νὰ τοὺς πῆ. Είστε ἐλεύθεροι ὁ ἀνώτατος ἄρχων ὑπέγραψε διάταγμα χάριτος, καὶ αὔριο φεύγε-

τε!... Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὴ χαρά τους ἀκούγοντας ὅτι ἔληξε ἡ ποινή; Γι' αὐτοὺς ἡ εῖδησι ὅτι ἀποφυλακίζονται εἶνε εὐαγγέλιο.

Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; Αὐτὴ τὴν ὥρα στὰ κρεβάτια τῶν νοσοκομείων μας βρίσκονται ἄρρωστοι, βαρειὰ ἄρρωστοι, ἄνω τῶν χιλίων - δύο χιλιάδων. Ποῖοι εἶνε καὶ ἀπὸ τί πάσχουν; Πάσχουν ἀπὸ τὴν φοβερὰ ἀσθένεια τοῦ καρκίνου, ποὺ εἶνε ἡ μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητος. Ποιά εἶνε γι' αὐτοὺς ἡ εὐχάριστη εἰδησι; "Οτι τοὺς χαρίζεις λεφτά, καταστήματα, αὐτοκίνητα;..." Οχι. Ἄλλὰ τί; Νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς νὰ πῆ τὸ ῥαδιόφωνο. Προσοχὴ προσοχὴ σᾶς μεταδίδουμε τὴν εἰδησι, ὅτι ἀνεκαλύφθη τὸ φάρμακο τοῦ καρκίνου... "Ω τί χαρά! Θὰ πεταχτοῦν ἀπὸ τὰ κρεβάτια οἱ καρκινοπαθεῖς. Ἡ εῖδησις αὐτὴ γι' αὐτοὺς λέγεται εὐαγγέλιο.

Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα; Αὐτὴ τὴν ὥρα ὑπάρχουν λαοὶ σκλαβωμένοι, ποὺ ποδοπατοῦνται ἀπὸ κατακτητάς. Ἐμᾶς δὲ τοὺς "Ἑλληνες ἰδιαιτέρως μᾶς συγκινεῖ τὸ γεγονός ὅτι ἡ μισὴ Κύπρος στενάζει ὑπὸ τὸν Ἀττίλα. Γιὰ φαντασθῆτε, τί περιμένουν οἱ Κύπριοι; Περιμένουν ν' ἀκούσουν μιὰ εἰδησι. "Οτι αὔριο οἱ Τούρκοι ἀδειάζουν τὸ νησί... "Ω τί χαρὰ γιὰ μᾶς, ἄλλὰ καὶ πιὸ μεγάλη χαρὰ γι' αὐτούς!

Εὐαγγέλιο λοιπὸν θὰ εἶνε ἡ ἀπελευθέρωσι τῆς Κύπρου, εὐαγγέλιο ἡ ἀνακάλυψι τῆς θεραπείας τοῦ καρκίνου, εὐαγγέλιο ἡ ἀπελευθέρωσι τῶν φυλακισμένων. Θὰ μπορούσαμε νὰ φέρουμε πολλὰ παραδείγματα. Θὰ μπορούσαμε ἀκόμη ν' ἀνατρέξουμε στὴν ἀρχαία ἐποχή, νὰ ποῦμε ποιά εὐαγγέλια ἐννοεῖ ὁ "Ομηρος καὶ ἄλλοι κλασσικοὶ συγγραφεῖς, θὰ ἥτο ὅμως μακρὸς ὁ λόγος.

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα εὐαγγέλια, ἄλλα ψεύδη. Δὲν θὰ σᾶς μιλήσω γι' αὐτά. Θὰ σᾶς μιλή-

ούρανοῦ, παρὰ νὰ σθήσῃ μέσα στὴν καρδιά μας ὁ Χριστός.

* * *

Εὐαγγέλιο! Τὸ βιβλίο αὐτὸ τὸ ἄγιο καὶ ἱερό, ποὺ εἶνε ὁ βασιλεὺς τῶν βιβλίων, αὐτὸ σᾶς συνιστῶ, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔτους, ν' ἀρχίσετε νὰ διαβάζετε. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο βιβλίο ἀνώτερο. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο βιβλίο ποὺ μπορεῖ νὰ σώσῃ τὸν κόσμο.

Τὸ Εὐαγγέλιο παίρνει τὸν ἀπελπισμένο καὶ τοῦ δίνει ἐλπίδα. Ὅπηρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἦταν ἔτοιμοι ν' αὐτοκτονήσουν, καὶ δὲν τὸ ἔκαναν· τὸ Εὐαγγέλιο τοὺς σταμάτησε. "Εξησαν, καὶ εἶπαν· Τὸ Εὐαγγέλιο κάνει καὶ τὸν πιὸ ἀπελπισμένο νὰ θέλῃ νὰ ζήσῃ. Τὸ Εὐαγγέλιο παίρνει τὸν ἄγριο καὶ τὸν κάνει ἡμερο καὶ ἄκακο, δημιουργεῖ πραγματικὸ πολιτισμό. "Ἄγριοι, ποὺ τρῶνε τοὺς ἀνθρώπους σὰν τὰ λάχανα, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ πιάσουν τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλάζουν. Τεραστία μεταβολή. Κανένα βιβλίο δὲν ἔφερε τέτοια ἐπανάστασι στὸν κόσμο. Κάποιος Γάλλος, ἄπιστος καὶ διεφθαρμένος, ἔφθασε κάτω στὴν Ἀφρική. "Ἐξω ἀπὸ μιὰ καλύθα εἰδε ἔναν ἄγριο νὰ διαβάζῃ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν είρωνεύθηκε.

—Μπά! Ἐμεῖς, λέει, στὴ Γαλλία αὐτὸ τὸ βιβλίο τὸ θεωροῦμε παλιὸ πλέον.

Καὶ τί τοῦ ἀπῆντησε ὁ ἄγριος;

—Δὲν ξέρω τί ἰδέα ἔχετε στὴ Γαλλία γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔγὼ ἔνα γνωρίζω· ὅτι, ἐὰν δὲν πίστευα στὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν τὸ διάβαζα, αὐτὴ τὴν ὥρα θὰ σὲ σκότωνα καὶ θὰ σὲ ἔτρωγα. Διότι ἡμουν ἀνθρωποφάγος.

"Ω Εὐαγγέλιο, λείπεις ἀπὸ τὴ ζωὴ μας! Μόνο στὰ δικαστήρια μένει τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ τὸ παλαιμίζουν καὶ νὰ ὄρκίζωνται. Ἄλλ' ὅχι! Θ' ἀγωνισθοῦμε, μαζὶ μὲ τ' ἄλλα, καὶ γιὰ νὰ καταργηθῇ ὁ ὄρκος στὰ δικαστήρια. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν ἔχει θέσι ἐκεῖ γιὰ νὰ ὄρκίζωνται. Τὸ Εὐαγγέλιο ἔχει θέσι καὶ στὰ δικαστήρια καὶ στὰ σχολεῖα καὶ στοὺς στρατῶνες καὶ στὰ σπίτια μας καὶ παντοῦ, γιὰ νὰ τὸ τηροῦμε.

Γι' αὐτὸ συνιστῶ ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, καὶ ίδιως οἱ οἰκογενειάρχαι, νὰ πάρετε στὰ χέρια σας τὸ Εὐαγγέλιο. Χωρὶς ψωμὶ νὰ περνάῃ μέρα, χωρὶς φαγητὸ νὰ περνάῃ μέρα· χωρὶς Εὐαγγέλιο νὰ μὴν περνάῃ μέρα.

Διαβάστε τὸ Εὐαγγέλιο. "Ἐνα μῆνα νὰ τὸ διαβάσετε, θὰ δῆτε ἀλλαγὴ στὸν ἔαυτό σας. Καὶ θὰ δοξάζετε τὸ Χριστό, διότι δὲν ἔδόθη στὸν ἀνθρωπο ὥραιότερο, τιμιότερο, ὑψηλότερο, σπουδαιότερο δῶρο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

σωγία ἔνα καὶ μοναδικὸ εὐαγγέλιο, κορυφαῖο εὐαγγέλιο, ποὺ περιέχει τὴν πλέον εὐχάριστην εἰδησι τοῦ κόσμου. Ποία εἶνε αὐτή; "Ως ἔδω μὲ ἀκούγατε μὲ προσοχή. Ἄλλ' ἀμφιθάλλω ἐὰν θὰ μὲ ἀκούσετε καὶ ἀπὸ ὅδῳ καὶ πέρα. Ὡς κόσμε κόσμε, ποὺ συγκινεῖσαι γιὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα, καὶ δὲν συγκινεῖσαι γιὰ τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλά!

Τὸ εὐαγγέλιο μὲ τὴν πιὸ εὐχάριστη εἰδησι περιέχει ἔνα μήνυμα, τὸ ὑπὲρ πᾶν μήνυμα. Ποιό εἶνε τὸ μήνυμα; Εἶνε αὐτὸ ποὺ ἀκουσαν οἱ βοσκοὶ τὴν ἀλησμόνητη ἐκείνη νύκτα. Τί ἀκουσαν; «Ἴδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ», ὅτι ἐγεννήθη ὁ σωτήρας τοῦ κόσμου (Λουκ. 2,10-11).

"Ω! Τὸ αἰσθάνονται οἱ παπάδες, οἱ δεσποτάρδες, οἱ μικροί, οἱ μεγάλοι; Τὸ αἰσθάνεσθε, ἀδέλφια μου, ἐσεῖς; Πῶς νὰ σᾶς μιλήσω, μὲ τί γλῶσσα νὰ συγκινήσω τὶς καρδιές σας; Πῶς νὰ σᾶς ἐκφράσω τὸ μεγαλεῖο τοῦ Εὐαγγελίου μας; Τὸ Εὐαγγέλιο θὰ τὸ αἰσθανθῆται, ἐὰν πιστεύσης ὅτι εἶσαι ἀμαρτωλός. Εἶσαι ἀμαρτωλός! Καθένας ἔχει τὸν ἔγωγισμὸ καὶ φρονεῖ, ὅτι εἶνε ὁ καλύτερος ἀνθρωπος. Δὲν εἶνε ἔτσι τὰ πράγματα. Ἐὰν πάρης κόσκινο καὶ κοσκινίσης τὸν ἔαυτό σου, τὶς σκέψεις σου, τοὺς λόγους σου, τὶς πράξεις σου, θὰ δῆς, ὅτι πολλὴ βρωμιὰ καὶ πολλὴ παλιανθρωπιὰ καὶ πολλὴ ἀκολασία ὑπάρχει μέσα σου. "Ἄλλοι φαινόμενα, καὶ ἄλλοι εἶμεθα. Τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας εἶνε διεφθαρμένα. Εἶμαστε ἀμαρτωλοί. Ποιός θὰ τολμήσῃ νὰ τῆ, ὅτι δὲν εἶνε ἀμαρτωλός; "Οποιος τὸ τῆ, ἀγνοεῖ τὸν ἔαυτό του.

"Ο ἀμαρτωλός πῶς μοιάζει; Εἶνε σὰν τὸ σκλάβο, σὰν τὸ φυλακισμένο ποὺ ὑποφέρει μέσα στὴ φυλακὴ τῶν παθῶν καὶ τῆς κακίας του, σὰν τὸν ἄρρωστο ποὺ πάσχει ἀπὸ τὴν πιὸ φοθερὰ ἀσθένεια τοῦ κόσμου, τὴν ἀμαρτία. "Ω ἡ ἀμαρτία, ὡς οἱ ἀμαρτίες μας! Αὐτὲς δημιουργοῦν τὸ ἄγχος μέσα στὶς καρδιές μας.

Ποιός θὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὴν ἀμαρτία; Μόνο ὁ Χριστός. Αὐτὸς εἶνε ποὺ θραύσει, σπάει, τὶς σιδηρές πύλες τῶν φυλακῶν τῶν παθῶν μας. Αὐτὸς μᾶς λυτρώνει, αὐτὸς εἶνε ἡ δόξα μας.

Τί θὰ ἥτο, ἀδέλφια μου, ὁ κόσμος χωρὶς Χριστό; "Ω συμφορά! Μπορεῖς νὰ ζήσῃς χωρὶς λεφτά, χωρὶς παιδιά, χωρὶς γυναῖκα, χωρὶς γλῶσσα, ἀκόμη καὶ χωρὶς πατρίδα· τετρακόσα χρόνια ἥταν σκλαβωμένος ὁ τόπος μας, καὶ ἔζησε διότι πίστευε στὸ Χριστό. Χωρὶς Θεὸ ὄμως, χωρὶς Χριστό, δὲν μπορεῖς, ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ὁ κόσμος χωρὶς ἥλιο. Προτιμότερο νὰ σθήσῃ ὁ ἥλιος καὶ τὰ ἄστρα τοῦ