



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Εγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΓ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1974	ἀποστ. Ἰακώβου ἀδελφοθέου (Γαλ. 1,11-19) 23 Ὀκτωβρίου 2016	Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
--	---	---

Τὸ Εὐαγγέλιο

«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον» (Γαλ. 1,11)

Δὲν ἔχω νὰ σᾶς πῶ πολλά λόγια σήμερα, ἀγαπητοί μου. Θὰ σᾶς βάλω **ἓνα κανόνα**. Ὅπως ὁ πνευματικὸς βάζει ἐπιτίμιο, ἔτσι ἐπιτρέψτε σ' ἐμένα τὸν ἐλάχιστο νὰ σᾶς βάλω ἓνα γενικὸ ἐπιτίμιο. Δὲν θὰ σᾶς πῶ νὰ σηκώσετε κάτι βαρὺ· θὰ σᾶς δώσω ἓνα χαλικάκι καὶ θὰ παρακαλέσω νὰ τὸ δεχτῆτε. Ποιοὶ εἶν' αὐτό;

Τὸ ἐπιτίμιο εἶνε **νὰ διαβάσετε!** Τί νὰ διαβάσετε; Ὅπως δὲν περνᾷ μέρα χωρὶς νερὸ καὶ χωρὶς ψωμί, ἔτσι—ἂν εἴστε ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ πιστεύετε στὸν Ἑσταυρωμένο—, νὰ μὴν περάση ποτέ ἡμέρα ποὺ νὰ μὴ διαβάσετε **ἓνα βιβλίο**, ποὺ φτάνει αὐτὸ νὰ μᾶς σώση.

Βιβλία ὑπάρχουν πολλά. Γέμισε ὁ κόσμος τυπογραφεῖα. Οἱ φοῦρνοι βγάζουν καρβέλια καὶ τὰ τυπογραφεῖα βιβλία, βιβλία ἀμέτρητα. Ἄν τὰ μάζευε κάποιος κι ὅπως κάνει ὁ χτίστης μὲ τὰ τοῦβλα τὰ ἔβαζε τὸ ἓνα πάνω στ' ἄλλο, θὰ ἔκανε ἓνα βουνὸ σὰν τὸν Ὀλυμπο ἀπὸ βιβλία τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας. Καὶ ἂν τώρα υποθέσουμε ὅτι κάποιος σᾶς ἔλεγε «Ἄπ' ὅλο αὐτὸ τὸ σωρὸ τῶν βιβλίων μπορεῖτε νὰ διαλέξετε καὶ νὰ σώσετε ἓνα, γιατί τὰ ἄλλα θὰ βάλω φωτιά νὰ τὰ κάψω», **ποιοὶ βιβλίο θὰ διαλέγατε;**

Ἐνα τέτοιο ἐρώτημα ἔθεσε πρὸ ἐτῶν μιὰ ἐφημερίδα στὸ Παρίσι στοὺς σοφοὺς τῆς Γαλλίας. Κ' ἐκεῖνοι τί ἀπήντησαν; Εἶπαν ὅτι θὰ ἔσωζαν ἄλλοι τὸν Ὅμηρο, ἄλλοι τὸν Θουκυδίδη, ἄλλοι τὸν Σαίξπηρ, ἄλλοι τὸν Δάντη, ἄλλοι τὸν Τολστόι... Οἱ περισσότεροι ὅμως καὶ μεγαλύτεροι σοφοὶ τῆς Γαλλίας ἀπήντησαν, ὅτι θὰ ἔσωζαν τὴν **ἁγία Γραφή**.

Μὰ **ἔχει λοιπὸν τόση ἀξία** ἡ ἁγία Γραφή; Ἐχει, ἀγαπητοί μου· γιατί ἀκούσατε τί λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος;

«Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον» (Γαλ. 1,11). Τὸ Εὐαγγέλιο **ἔχει δύναμι**.

Ἄν πιστεύης κ' ἔξης αὐτιά, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θ' ἀκούσης μιὰ ἀρμονία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ οὐράνια, ἀρμονία ὄχι Μπετόβεν ἀλλὰ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, ποὺ ψάλλουν καὶ λένε «*Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία*» (Λουκ. 2,14).

Ἄν ἀμφιβάλλης κι ὅταν κηδεύης τοὺς γονεῖς σου σκέπτεσαι «Υπάρχει ἄραγε ἄλλη ζωή;», ἂν εἶσαι σὰν τοὺς σκεπτικιστὰς καὶ πυρρωνιστὰς ποὺ νομίζουν ὅτι τὸ φτυάρι τοῦ νεκροθάφτη θέτει τελεία καὶ παῦλα στὴν ἀνθρώπινη ζωή, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου (βλ. ἔ.ἀ. 16,19-31), ποὺ ἂν μπορούσα θὰ τὴν ἀναρτοῦσα ἔξω ἀπ' τὴν πολυκατοικίης καὶ τὰ παλάτια, νὰ τὴ διαβάσουν ὅλοι. Τί λέει ἡ παραβολὴ αὐτή; Λέει—ἄς γαυγίζουμε τὰ σκυλιὰ τῆς ἀπιστίας—, ὅτι ὑπάρχει ζωὴ πέρα τοῦ τάφου, κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις, κόλασις αἰώνια· ὑπάρχει ἄδης, καὶ «*ἐν τῷ ἄδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια*». Κι ἂν μπορούσες νὰ ρωτήσης τοὺς κολασμένους στὴν κόλασι, τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ σωθοῦμε, θὰ σοῦ ἔλεγαν· Διαβάσετε! διαβάσετε πρῶι - μεσημέρι - βράδυ τὴν ἁγία Γραφή, αὐτὴ θὰ σᾶς δείξη τὸ δρόμο ποὺ πάει στοὺς οὐρανοὺς.

Ἄν εἶσαι ἐγωιστῆς καὶ ὑπερήφανος, ἂν νομίζης πὼς εἶσαι κάτι, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου (βλ. ἔ.ἀ. 18,9-14), καὶ τότε θὰ γονατίσης καὶ θὰ πῆς· Εἶμαι ἓνα σκουλήκι.

Ἄν εἶσαι ἄνθρωπος σκληρὸς, ἂν ἔξης καρδιά πέτρινη, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβασε τὰ πάθη τοῦ Κυρίου μας καὶ τότε σὰν τὸ ληστὴ θὰ γονατίσης καὶ θὰ πῆς κ' ἐσὺ «*Μνησθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου*» (ἔ.ἀ. 23,42).

Καὶ ἂν εἶσαι ἁμαρτωλὸς, ἄνοιξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ διάβασε τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, καὶ θὰ πῆς κ' ἐσὺ τὸ «*Ἥμαρτον*» (ἔ.ἀ. 15,21).

Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν ζυγίζεται, ἀδέρφια μου. Ὅσο ἀξίζει τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίον, δὲν ἀξίζουν ὅλα τὰ βιβλία τοῦ κόσμου. Ὅπως ὁ ἥλιος εἶνε φτειαγμένος γιὰ νὰ λούζη ὅλη τὴ γῆ καὶ νὰ σκορπίζη τὸ φῶς του στοὺς μαύρους, στοὺς λευκοὺς, στοὺς ἐρυθροὺς, στοὺς κίτρινους, στὸ Βόρειο καὶ στὸ Νότιο Πόλο, ἔτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε **ἓνας πνευματικὸς ἥλιος ἄδυστος** ποὺ φωτίζει ὅλη τὴν οἰκουμένη. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε γιὰ ὅλους· εἶνε γάλα γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά, μέλι γιὰ τοὺς νέους, βούτυρο γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες, κρέας καὶ στερεὰ τροφή γιὰ τοὺς τελείους. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε φαρμακεῖο, ὀπλοστάσιο, κῆπος χαρίτων...

Δὲν εἶνε λόγια αὐτὰ· δοκιμάστε, μελετήστε το. Μελέτησαν τὸ Εὐαγγέλιο **σοφοὶ** καὶ εἶπαν· Μηδὲν ἢ σοφία μας μπροστὰ στὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Ναζωραῖος· «οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. 7,46). Τὸ μελέτησαν **ἀπελπισμένοι**, ἔτοιμοι ν' αὐτοκτονήσουν, καὶ εἶπαν· Ὑπάρχει καὶ γιὰ μᾶς Θεὸς καὶ ἐλπίδα. Τὸ μελέτησαν **φυλακισμένοι**, ὅπως ὁ Ντοστογιέφσκυ στὴ Σιβηρία ποὺ τοῦ φάνηκε πῶς ἄνοιξε παράθυρο καὶ μπῆκε ἥλιος στὰ βάθη τῆς φυλακῆς του. Τὸ μελέτησαν **ἁμαρτωλοὶ μεγάλοι**, καὶ εἶδαν ὅτι εἶνε τὸ σωσίβιο μέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς ἁμαρτίας. Τὸ μελέτησαν καὶ τὸ μελετοῦν μικροὶ καὶ μεγάλοι. Εἶνε γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ ὅλους τοὺς αἰῶνες.

* * *

Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· **Ἐμεῖς τὸ διαβάζουμε τὸ Εὐαγγέλιο**, τὸ μελετοῦμε;

Ἔχετε ταξιδέψει; μπήκατε σὲ λεωφορεῖα, σὲ τραῖνα, σὲ ἀεροπλάνα; Κυρίες καὶ δεσποινίδες βγάζουν ἀπὸ τὶς τσάντες τους καὶ διαβάζουν βιβλία, περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες ποὺ ἔπρεπε νὰ ντρέπωνται γι' αὐτὰ, γιὰτὶ σκορπίζουν κοπριά στὰ νιάτα καὶ σαπίζει ἡ νεολαία. Μέσα στοὺς χίλιους ἐπιβάτες εἶνε ζήτημα ἂν θὰ βρῆτε ἕναν Ἕλληνα νὰ διαβάζη τὸ Εὐαγγέλιο. Ἄλλοῦ, σὲ ἄλλες χῶρες, τὸ διαβάζουν· ἐμεῖς ἐδῶ, ἂν τολμήση νέος νὰ βγάλῃ καὶ νὰ διαβάσῃ Εὐαγγέλιο, θὰ ἀρχίσουν τὰ **εἰρωνικὰ μειδιάματα καὶ ὁ ἐμπαιγμός**.

Ποῦ καταντήσαμε, ἀδέρφια μου! Νὰ ντρέπώμαστε ν' ἀνοίξουμε τὸ Εὐαγγέλιο. Δὲν ντρέπεσαι, ἐσύ δεσποινάριο κ' ἐσύ κυρία τοῦ Κολωνακίου, νὰ ἀνοίγῃς τὴν τσάντα σου καὶ νὰ διαβάσῃς αἰσχροὶ περιοδικὰ, καὶ **ντρέπεσαι** νὰ ἀνοίξῃς καὶ νὰ διαβάσῃς τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ; Τί κρίμα!

Εἶνε κρίμα ἰδιαίτερος γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες· γιὰτὶ τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε στὴ γλῶσσα μας. Χίλιες γλῶσσες καὶ διάλεκτοι ὑπάρ-

χουν στὸν κόσμον, μὰ σὲ καμμιὰ ἀπὸ αὐτὲς δὲν γράφτηκε τὸ Εὐαγγέλιο· οὔτε στὰ Ῥωσικά, οὔτε στὰ Γερμανικά, οὔτε στὰ Ἑγγλέζικα, οὔτε σὲ κάποια ἄλλη γλῶσσα· γράφτηκε στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ὅπως ἀπὸ ὄλες τὶς γυναῖκες ὁ Θεὸς διάλεξε μιὰ γυναῖκα νὰ γίνῃ ἡ Μητέρα του, ἔτσι ἀπὸ ὄλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου ὁ Θεὸς διάλεξε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα γιὰ νὰ γραφῇ τὸ Εὐαγγέλιό του· τὸ πρωτότυπο εἶνε γραμμένο στὰ Ἑλληνικά. Διαβάζουν λοιπὸν οἱ ἄγριοι στὴν Οὐγκάντα, διαβάζουν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ῥῶσοι, ναὶ οἱ Ῥῶσοι, καὶ οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ διαβάζουν εἶνε οἱ **Ἕλληνες!**

Γι' αὐτὸ σᾶς ἔβαλα στὴν ἀρχὴ αὐτὸ τὸ ἐπιτίμιο, νὰ διαβάζετε μέρα-νύχτα τὸ Εὐαγγέλιο. Γονεῖς, βάλτε φωτιὰ καὶ κάψτε τὰ ἄθλια περιοδικὰ καὶ βιβλία· καὶ **πάρτε στὰ χέρια σας** τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Πουλήστε τὸ πουκάμισό σας καὶ ἀγοράστε τὴν Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου καὶ διαβάζετε τὶς προφητεῖες.

Δὲν τὸ λέω μόνο ἐγὼ ὁ παπᾶς αὐτό. Ἐξω ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν εἶνε τὸ ἄγαλμα τοῦ Κοραῆ. Ἄν ζωντάνευε τὸ ἄγαλμα καὶ ρωτούσατε τὸν Κοραῆ, «Στὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ περνᾶμε, ποιὸς μπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα;», τί θ' ἀπαντοῦσε; Ὅταν ἐλευθερώθηκε ἡ πατρίδα μας πῆγαν πράγματι κάποιοι στὸ Παρίσι, τὸν βρῆκαν καὶ τοῦ λένε· –Διδάσκαλε, τώρα ἔχουμε ἐλευθερία· πῶς θὰ φτειάξουμε κράτος, ποῦ νὰ θεμελιώσουμε τὸ πολίτευμά μας; Καὶ σηκώθηκε ὁ γέρον **Κοραῆς**, πῆρε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη του καὶ τοὺς εἶπε· –Τὸ Εὐαγγέλιο θὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα· αὐτὸ εἶνε τὸ σύνταγμα καὶ τῆς ἐπιγείου καὶ τῆς οὐρανοῦ πολιτείας μας. Ὅταν ὁ ἴδιος πάλι πῆγε κάποτε σ' ἕνα σχολεῖο καὶ ἔψαξε τὴ βιβλιοθήκη, βρῆκε μέσα Βολταίρο καὶ Ῥουσό καὶ συγγράμματα ἄλλων, δὲν βρῆκε ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο· καὶ τότε ἐρράπισε - χαστούκισε τὸ δάσκαλο. Ἐκεῖνος διαμαρτυρήθηκε· –Γιατί μὲ χτυπᾶς; –Σὲ χτυπῶ, ἀπαντᾷ ὁ Κοραῆς, γιὰτὶ ἀπὸ τὸ σχολεῖο σου λείπει τὸ σπουδαιότερο βιβλίον, τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὸ Εὐαγγέλιο στὰ παλάτια, τὸ Εὐαγγέλιο στὰ σχολεῖα, τὸ Εὐαγγέλιο στὰ δικαστήρια (ἔτσι γιὰ νὰ τὸ παλαμίζουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐφαρμόζουν δικασταί, ἐφέτες, ἀρεοπαγῖτες καὶ δικηγόροι), τὸ Εὐαγγέλιο στὸ στρατό, στὰ ἰδρύματα, στὰ σπίτια μας, **παντοῦ**. Καὶ τότε, ἅμα διαβάζουμε καὶ μάθουμε τὸ Εὐαγγέλιο, τότε κ' ἐμεῖς θὰ ποῦμε μὲ τὸν Παῦλο· «*Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον*».

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**