



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 – imaafl@yahoo.gr

| | | |
|--|--|---|
| Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΔ' Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1991 | Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28) 29 Ἰανουαρίου 2017 | Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης |
|--|--|---|

Ὁ Θεός, νά ὁ πατέρας μας

«...Καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Β' Κορ. 6,18)

Μὲ χαρά του μεγάλη, ἀγαπητοί μου, μὲ μεγάλη του χαρὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπαν οἱ προφῆτες στὴν παλαιὰ διαθήκη ἄρχισαν νὰ ἐκπληρώνωνται στὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία. Κι ἀπὸ τὶς προφητεῖες αὐτὲς ὑπενθυμίζει ἐδῶ τὴν **προφητεία τοῦ Ἱερεμίας** (βλ. Ἱερ. 38,1,33 καὶ Λευιτ. 26,12. Ἱεζ. 37,27 = Β' Κορ. 6,16). Τί προέλεγε στὴν προφητεία αὐτὴν ὁ Ἱερεμίας;

Θὰ φτάσει, ἔλεγε ὁ προφήτης – ἤδη ἀπὸ τὸν ἔβδομο μὲ ἕκτο πρὸ Χριστοῦ αἰῶνα, θὰ φτάσει καιρὸς, ποὺ ὁ Θεὸς θὰ ἔλθῃ σὲ στενὲς σχέσεις τρυφερῆς ἀγάπης μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔναι πιστοὶ σ' αὐτὸν θὰ σχηματίσῃ μία **οἰκογένεια**, τῆς ὁποίας ἀρχηγὸς - πατέρας θὰ εἶνε αὐτὸς ὁ ἴδιος, καὶ μέλη τῆς οἰκογενείας, παιδιά τοῦ Θεοῦ, «**υἱοὶ καὶ θυγατέρες**» του κι ἀδέρφια μεταξύ τους, θὰ εἶνε ὅλοι ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους ἀπὸ τὰ πέρατα καὶ τὶς ἐσχατιὲς τοῦ κόσμου, ἀπ' ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς, θὰ συγκεντρώσῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἠ ἀγάπη του. «**Καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ**» θὰ γίνω δηλαδὴ γιὰ σὰς πατέρας, κ' ἐσεῖς θὰ γίνετε γιὰ μένα υἱοὶ καὶ θυγατέρες, λέει ὁ παντοκράτωρ Κύριος (πρβλ. Ἱερ. 43,6. Β' Βασ. 7,14,8 = Β' Κορ. 6,18).

Ὁ καιρὸς λοιπὸν αὐτὸς τώρα ἔφτασε! Ὁ Χριστὸς ἦρθε. Ὁ σταυρὸς του ὑψώθηκε πάνω στὸ Γολγοθᾶ σὰν μιὰ σκάλα ποὺ ἐνώνει τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κατέβηκε καὶ ἐγκαινίασε μιὰ νέα ἐποχὴ. **Τὸ δράμα** τοῦ προφήτη παίρνει τώρα σάρκα καὶ ὁστᾶ, **γίνεται πραγματικότητα**, ἡ ὁποία γιὰ μὲν τοὺς ἀπίστους εἶνε ἀόρατη, γιὰ τοὺς πιστοὺς ὁμως εἶνε ὀρατὴ, αἰσθητὴ, ψηλαφητὴ.

Αὐτοί, ὅπως ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος, βλέπουν διὰ τῆς πίστεως «**τοὺς οὐρανοὺς ἀ-**

νεωγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (=τὸν Ἰησοῦ Χριστό) ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἐστῶτα» βλέπουν δηλαδὴ τοὺς οὐρανοὺς νὰ ἔχουν ἀνοίξει καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ παραστέκῃ στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα (Πράξ. 7,56). Αὐτοί, οἱ πιστοί, μὲ τὸ βάπτισμά τους ἔχουν ἀναγεννηθῆ· ἔγιναν ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ, τέκνα τοῦ οὐρανοῦ Πατρός· καί, ὡς ἀναγεννημένοι, ἔχουν ἀνοιχτὴ τὴ θύρα, **ἐλεύθερη τὴν εἴσοδο, στὸ ἀνάκτορο** τοῦ Πατέρα τους, τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στρώνει οἰκογενειακὸ τραπέζι κ' ἐτοιμάζει τὰ ἐκλεκτότερα πνευματικὰ ἐδέσματα γιὰ νὰ χορτάσῃ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν του.

Εἶνε τέτοια ἡ **εὐφροσύνη τῶν καρδιῶν** στὸ ἀνάκτορο αὐτὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἓνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐνδοξοὺς βασιλιᾶδες, ὁ Δαυὶδ, ἐπιθυμοῦσε νὰ βρεθῆ ἐκεῖ· προτιμοῦσε καλύτερα νὰ ἔναι σὲ μιὰ γωνιά, τὴν πιὸ ταπεινὴ, μέσα στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ παρὰ νὰ βρίσκεται στὶς αἴθουσες τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων καὶ κοσμικῶν μεγάρων. «**Ἐξελεξάμην**», ἔψαλλε μὲ λαχτᾶρα, «**παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν**»· προτιμῶ καλύτερα νὰ ἔμαι παραπεταμένος κάπου μέσα στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ μου, παρὰ νὰ κατοικῶ στὰ μέγαρα καὶ στὰ παλάτια τῶν ἁμαρτωλῶν (Ψαλμ. 83,11).

Καὶ πῶς ὄχι; Μέσα στὴν πνευματικὴ οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἡ καρδιὰ τοῦ πιστοῦ αἰσθάνεται μιὰ **χαρὰ ἀπερίγραπτη** γιὰ μιὰ **δωρεὰ ἀφάνταστη** ποὺ ἔχει δεχθῆ. Φωνὴ οὐράνια, μυστικὴ, τὸν πληροφορεῖ, ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀναγνωρίζει ὡς παιδί του, καὶ αὐτὸς νιώθει πῶς ἔχει ἀληθινὰ τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ὀνομάζῃ Πατέρα του καὶ νὰ ἐλπίζῃ στὴ βοήθειά του. Ἡ πληροφορία αὐτὴ εἶνε ἀσφαλὴς· τὴ λαμβάνει ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο· γιὰ

τί, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος, μέσα μας «αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ», δηλαδή· αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ πανάγιο Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ καὶ βεβαιώνει μαζί με τὴ συνείδησί μας, ὅτι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ· κι ἀφοῦ εἴμαστε παιδιὰ του, εἴμαστε καὶ κληρονόμοι του· κληρονόμοι μὲν τοῦ Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (Ῥωμ. 8,16-17). Πῶ πῶ τί δωρεές στεροῦνται ἐδῶ καὶ θὰ στερηθοῦν ἐκεῖ οἱ ἄπιστοι! κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος πάλι, τί δωρεές ἀπολαμβάνουν ἐδῶ καὶ ἀκόμη περισσότερες θ' ἀπολαύσουν ἐκεῖ στὴ μέλλουσα ζωὴ οἱ πιστοί!

Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν πρόκειται νὰ ποῦμε γιὰ τὶς δωρεές καὶ τὴ χαρὰ ποὺ ἀπολαμβάνουν στὸν οἶκο τοῦ Κυρίου οἱ πιστοί. Ἀπευθύνομαι σ' ἐκείνους ποὺ με τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκαν νὰ συγκαταριθμοῦνται στὰ μέλη τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, καὶ θέλω νὰ τοὺς τονίσω **τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς** ποὺ δεχθήκαμε καὶ νὰ τοὺς ὑπενθυμίσω **τὸ πλήθος τῶν εὐθυνῶν** ποὺ ἔχουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅσοι πιστεύουμε καὶ βαπτισθήκαμε στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

* * *

Λοιπὸν, Χριστιανέ, **ὁ Θεὸς εἶνε ὁ Πατέρας σου!** Ἐὰν ἦσουν γιὸς τοῦ πιὸ πλούσιου καὶ τοῦ πιὸ ἔνδοξου βασιλιᾶ τῆς γῆς, δὲν θὰ ἀξίζε νὰ χαρῆς τόσο ὅσο πρέπει νὰ χαίρεσαι τώρα· γιατί τώρα εἶσαι μέλος μιᾶς οἰκογενείας ποὺ ὁ Γενάρχης της ἔχει δόξα καὶ πλοῦτη ἀμύθητα, ἀπερίγραπτα! **Νὰ χαίρεσαι**, γιατί ἔχεις τέτοιο Πατέρα, καὶ μπορεῖς νὰ ἐλπίσης, ὅτι στὴ βασιλεία του ἐκείνη θὰ λάμψης περισσότερο ἀπὸ τοὺς πρίγκιπες καὶ διαδόχους τῶν ἐπίγειων βασιλιάδων.

Νὰ χαίρεσαι. Καὶ ὄχι μόνο νὰ χαίρεσαι, ἀλλά —τὸ καὶ σπουδαιότερο— νὰ φιλοτιμηθῶς **νὰ φανῆς παιδὶ ἀντάξιο τέτοιου Πατέρα**. Θὰ ἔχης ἴσως ἀκούσει νὰ συμβουλευθῶν κάποιον παιδὶ λέγοντάς του· «Μὴν ἀτιμάσης τὸν πατέρα σου, μὴν προσβάλης τὸ οἰκογενειακό σου ὄνομα, μὴ ρίξης στὸ βόρβορο τοὺς τίτλους τιμῆς ποὺ οἱ πρόγονοί σου ἀπέκτησαν με τὸσους κόπους καὶ τόσες θυσίες...»· ἔτσι δὲν λένε οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅσους ἔχουν κληρονομῆσει ἓνα ἔνδοξο οἰκογενειακὸ ὄνομα; καὶ ἡ προτροπὴ αὐτὴ συχνὰ κεντρίζει τοὺς ἀπογόνους νὰ συνεχίσουν τὴν παράδοσι τῆς οἰκογενείας τους, νὰ προσθέσουν κι αὐτοὶ νέα δικά τους κατορθώματα στὰ παλαιὰ κατορθώ-

ματα τοῦ οἴκου τους, νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς προσδοκίες τῶν πολλῶν. Πόσες φορές ἐπίσης, σὲ ἡμέρες δύσκολες πολέμων, ἢ φωνὴ τοῦ ἀξιωματικοῦ στοὺς στρατιῶτες ποὺ τοὺς ἔλεγε «Παιδιά, φανῆτε ἀντάξιοι τῶν προγόνων σας!...» δὲν ἠλέκτρισε τὶς καρδιές τῶν κουρασμένων μαχητῶν καὶ δὲν τοὺς ἐνθουσίασε, δὲν τοὺς ἔδωσε νέες δυνάμεις καὶ δὲν ἔσωσε ἔτσι ὀλόκληρα στρατεύματα ἀπὸ βέβαιη καταστροφὴ καὶ ἀτίμωσι! Καὶ ἔαν ἡ ὑπενθύμισι τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ προγονικοῦ μεγαλείου σὲ στιγμὲς κρίσιμες ἐξασκῆ τόση ἐπίδρασι στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, τί λοιπὸν, ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς θὰ μᾶς ἀφήσῃ ἀσυκίνητους ἢ ὑπενθύμισι τοῦ ἀποστόλου, ἢ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸ σάλπισμα τῶν οὐρανῶν; Δὲν θὰ εἶνε κρίμα νὰ συμβῆ σ' ἐμᾶς αὐτό; Ἀκούστε τοῦτο τὸ σάλπισμα·

«Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος τοῦτου! Εἶστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀνήκετε στὸ λαὸ τοῦ Κυρίου, στὴν ἱερὴ Χριστιανικὴ οἰκογένεια, στὴν Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία, ἢ ὅποια μέχρι τώρα τόσα θαύματα ἔχει ζήσει καὶ τόσα ἔνδοξα κατορθώματα πίστεως καὶ ἀγιότητος ἔχει παρουσιάσει μέσα στὰ δυὸ χιλιάδες χρόνια τῆς ἱστορίας της. Τιμῆστε λοιπὸν κ' ἐσεῖς τὴν κλῆσι σας, τὸ ὄνομά σας. Δοξάστε τὸν Θεό. Λαμπρύνετε τὴν Ἐκκλησίαν με νέα τρόπαια. Κάντε νὰ αἰσθανθοῦν κι αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι, ὅτι ἀνάμεσά μας «ἐμπεριπατεῖ» ὅπως ἔλεγε ὁ προφήτης, ὑπάρχει καὶ κινεῖται, καὶ θαυματουργεῖ ἡ Θεότης.

Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, **«υἱοὶ τοῦ Φωτός»!** (Ἰω. 12,36. Ἀθεσ. 5,5). Νικῆστε τὸν «ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. 12,31) καὶ ὅλους «τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12). Διαλύστε τὰ σκοτάδια ποὺ πλάκωσαν τὸν κόσμον. Ὅλοι, εἴτε τὸ συνειδητοποιοῦν εἴτε ὄχι, ζητοῦν τὸ Φῶς. **Λάμψτε** με τὴ δύναμι χιλίων ἀστέρων μέσα στὸ σημερινὸ σκοτάδι τῆς ἀνθρωπότητος, ὥστε καὶ στὴ δική σας ζωὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ δεσποτικὴ φωνὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ποὺ προτρέπει ὅλα τὰ παιδιὰ του λέγοντας· «*Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς*»· ἔτσι ἂς λάμψῃ τὸ φῶς σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλὰ σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν οὐράνιο Πατέρα σας (Ματθ. 5,16). Διότι μὴν τὸ λησμονεῖτε ποτέ· **εἶστε «υἱοὶ καὶ θυγατέρες» τοῦ Ὑψίστου** (Λουκ. 6,35), **«λέγει Κύριος παντοκράτωρ».**

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**