



## Δ Ο Σ Τ Α Ο Λ Α Σ Τ Ο Θ Ε Ο

Πολλοί χριστιανοί περιορίσαμε τήν πνευματική και  
δρησκευτική μας ζωή σέ μερικά δρησκευτικά καθήκοντα.

Εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε, κοινωνούμε τών αγράντων  
μυστηρίων, και νομίζουμε ὅτι ἔτσι τακτοποιηθήκαμε μέ τό Θεό.  
Ἔολα αὐτά μπορεί νά εἶναι καλά καί ἅγια, ἀλλά ἄν δέ δώσουμε  
τόν ἑαυτό μας στό Θεό δέν κάναμε τίποτε. Ὁ Ἀπ. Παῦλος  
τονίζει: «οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν δοξάσατε δὴ τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι  
ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινα ἐστί τοῦ Θεοῦ» (Α' Κορ. 6,  
20).

Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει πῶς ὁ ἑαυτός μας δέν ἀνήκει σέ μᾶς  
ἀλλά στό Θεό. Κύριος τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι ὁ Θεός. Ἐκεῖνο πού  
ζητᾶ ὁ Θεός εἶναι νά τά δώσουμε ὅλα σ' Αὐτόν. Ἀλλά αὐτό  
θέλει αὐταπάρνηση, ἡρωϊσμό, ἀπόφαση σταθερή. Αὐτό μᾶς  
κοστίζει.

Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ζητᾶ ἀπό μᾶς ὁ Θεός;

**Α.** Δώσε στό Θεό τήν καρδιά σου: Τό πρώτο πράγμα πού  
ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό τούς δικούς του εἶναι ἡ καρδιά μας. Ποιός ἔχει  
τά κλειδιά τῆς καρδιάς σου; Ἐσύ ἢ ὁ Θεός; Πολλοί χριστιανοί  
ἔχουν κλειδωμένη τήν καρδιά τους στό Χριστό. Μπορεῖ νά  
προσφέρουμε πολλά πράγματα στό Θεό, ἀλλά ὄχι τή καρδιά  
μας. Ὁ προφήτης ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ λέγει: «Υἱέ μου δός μοι  
σὴν καρδίαν», παιδί μου δόσμου τήν καρδιά σου.

**Β.** Δώσε στό Θεό τό χρόνο σου: Τί εἶναι ὁ χρόνος τῆς ζωῆς  
μας; Εἶναι ἓνα κεφάλαιο πού μᾶς δίνει ὁ Θεός. Ὁ χρόνος εἶναι  
πολύτιμος. Ἀπ' αὐτόν ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας ἢ ἡ ἀπόλειά  
μας. Πολλοί χριστιανοί σπαταλάμε τό χρόνο σέ μάταια καί  
ἀνωφελῆ πράγματα. Πόσο χρόνο ξοδεύουμε γιά προσευχή καί  
μελέτη τοῦ λόγου του, γιά νά κάνομε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ;

**Πολύ λίγο.** Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει: «ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσὶ» (Ἐφ. 5.16).

**Γ. Δώσε στό Θεό τήν υἰεία σου: Τί εἶναι ἡ υἰεία;** Ἐνα ἀπό τά πολυτιμότερα ἀγαθά πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός. Γνωρίζετε πόσοι ἄνθρωποι αὐτή τήν ὥρα εἶναι κατάκοιτοι σ' ἓνα κρεβάτι χωρίς νά μποροῦν νά κινηθοῦν; Τό ζήτημα εἶναι, πῶς χρησιμοποιοῦμε τήν υἰεία μας; Μήπως τήν σπαταλοῦμε στό κάπνισμα, στό οἰνόπνευμα, στά ξενύχτια, στήν ἄσωτη ζωή; Ὁ Κύριος θέλει νά δώσουμε τήν υἰεία μας σέ Κεῖνον, νά διακονήσουμε τό ἔργο του, νά μεταφέρουμε τό μήνυμά του γύρω μας σέ ψυχές πού χάνονται.

**Δ. Δώσε στό Θεό τίς ἀμαρτίες σου:** Πολλοί χριστιανοί, ἐνῶ προσφέρουμε στό Θεό πολλά πράγματα, ὅπως τάματα, ἀφιερώματα, δέν ἔχουμε προσφέρει τό πιό σπουδαῖο πράγμα, τίς ἀμαρτίες μας. Πολλοί χριστιανοί πού ἐκκλησιάζονται, πού ἐπισκέπτονται προσκυνήματα Ἁγίων, δέν ἔχουν κάνει ἀκόμη τό σπουδαιότερο καί μοναδικό πράγμα πού παραγγέλλει ὁ Θεός. Τή μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Ἐκεῖνο πού ζητᾷ ὁ Θεός ἀπό μᾶς δέν εἶναι τά λεφτά μας, ἀλλά οἱ ἀμαρτίες μας. Οἱ ἀμαρτίες δέν ἐξοφλοῦνται μέ τίποτε, ἀλλά χαρίζονται μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση.

**Ε. Δόστα ὅλα στό Θεό:** Πολλοί χριστιανοί ἐνῶ δεχόμεστε ἀπό τό Θεό πλούσιες εὐλογίες, ὕλικές καί πνευματικές, προσφέρουμε στό Θεό ψίχουλα. Μήν ξεχνᾶμε πῶς ὅ,τι ἔχουμε ἀνήκει στό Θεό. Ὁ ἑαυτός μας, ὁ χρόνος μας, ἡ υἰεία μας, τά πάντα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Καλεῖται ὁ πιστός μέ ὅλα αὐτά νά δοξάσει τό Θεό. Καλεῖται ὅλα αὐτά νά τά δώσει στό Θεό.

**Π.Π.**