

ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Ἀγαπητό μου παιδί, οἱ διακοπές πέρασαν. Ὅλα τὰ πράγματα κάποτε ἔχουν κάποιο τέλος. Ἐνα νέο ξεκίνημα ἀρχίζει γιά σένα. Νέα σχολική χρονιά, νέα περίοδος μαθημάτων ἀρχίζει. Ἐπιπλέον εἶσαι ἕνα χρόνο μεγαλύτερος. Τώρα πρέπει νά ζυγίζης τὰ πράγματα καλύτερα. Ἡ ζωή εἶναι δύσκολη, εἶναι ἀπαιτητική, γι' αὐτό χρειάζεται νά ἐργασθῆς αὐτή τή χρονιά.

Μή ξεχνᾶς ὅτι τό μέλλον σου τό κανονίζουν δύο παράγοντες, ἐσύ καί ὁ Θεός. Ἐσύ διότι εἶσαι ἐλεύθερος νά ἐκλέξης τήν πορεία σου, νά χαράξης τή ζωή σου. Δύο δρόμοι ἀνοίγονται μπροστά σου, ὁ δρόμος τῆς ἐπιτυχίας, τῆς προόδου, καί ὁ δρόμος τῆς ἀπώλειας καί ἀποτυχίας. Ἐσύ θά ἀποφασίσῃς ποιόν θά ἀκολουθήσῃς. Μή ξεχνᾶς πώς ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος τῶν πράξεών του. Ρίξε μιὰ ματιά γύρω σου, παντοῦ χαλάσματα ὑπάρχουν, παντοῦ ναυάγια. Ἡ κοινωνία αὐτή πού σοῦ χαμογελά, αὐτή πού σοῦ ἀνοίγει τώρα τίς ἀγκάλες, αὐτή πού σοῦ ὑπόσχεται παραδείσους, αὐτή θά σέ καταδικάσῃ αὔριο πίσω ἀπό τά σίδερα.

Εἶσαι ἐλεύθερος νά ἐκλέξης τούς φίλους σου, τίς παρέες πού θά κάνῃς. Εἶσαι ἐλεύθερος νά ζήσῃς ὅπως θέλεις, ἀλλά πρόσεξε μήν πέσης στίς παγίδες πού ὁ διάβολος καί ἡ ἁμαρτία σοῦ ἐτοιμάζει. Εἶσαι νέος, εἶσαι ἄπειρος, εὐκόλα ἐνθουσιάζεσαι, εὐκόλα πιστεύεις, εὐκόλα ὑποχωρεῖς. Καί ἐδῶ εἶναι ὁ κίνδυνος· νά κάψῃς τὰ φτερά τῆς νεότητάς σου προτοῦ ἀκόμη πετάξῃς. Πόσοι νέοι ἔχασαν τήν ἐλευθερία τους, μέ τήν πρώτη ὑποχώρησι καί ἔγιναν δοῦλοι στό τσιγάρο, στό πιτό, στό ναρκωτικά. Καί πόσοι ἄλλοι ἔχασαν τήν ἀγνότητά τους, τή λεβεντιά τους καί κατήντησαν τώρα ρεμάλια ἀγνώριστα. Ἴσως σοῦ φανοῦν ἀστεῖα αὐτά πού σοῦ γράφω καί ὑπερβολικά, ἀλλά μήν ξεχνᾶς τήν πραγματικότητα. Τήν βλέπεις, τήν ζῆς ἀπό κοντά. Ἐκατοντάδες νέοι χάνουν τό μέλλον τους, χάνουν τή ζωή τους, διότι δέν ξεγελάσθησαν ἀπό τὰ χαμόγελα πού τούς προσέφερε ἡ ζωή. Ὁ ἄλλος παράγων εἶναι ὁ Θεός. Αὐτός δίνει σοφία καί σύνεσι στόν ἄνθρωπο, ὑπόσχεται χαρά καί εἰρήνη. ”

Όσα και νά ἐπιτύχη ὁ ἄνθρωπος μόνος του, καταντοῦν στό κενό, στό τίποτε. Ὁ ἴδιος εἶπε: «Ἐνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωαν.15,5). Πολλοί τόν πολέμησαν, τόν ἀγνόησαν, δέν θέλησαν νά ἀκούσουν τή φωνή του, ἀλλά αὐτός ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει, ἐξακολουθεῖ νά ἐνδιαφέρεται γι' αὐτούς. Αὐτός ἀγάπησε τά παιδιά, τήν νεότητα καί ἄφησε ἕνα θησαυρό γιά σένα, εἶναι τό Ευαγγέλιό του, εἶναι ὁ λόγος του. Ἐνας μαθητής του, νέο παλληκάρι πού τόν ἀκολούθησε ἀπό τούς πρώτους, γράφει ἀργότερα γιά τούς νέους: «Ἐγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν» (Α' Ἰωαν.2,14).

Αὐτός ὁ παράγων εἶναι ἀπαραίτητος στή ζωή σου. Χωρίς αὐτόν μήν χάνης οὔτε ἕνα βῆμα στή ζωή σου. Αὐτός εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Ἐάν θέλης νά ἐπιτύχης στή ζωή σου, νά πραγματοποιήσης τούς πόθους σου, τά σχέδιά σου, ἀκολούθησέ τον, βάλτον ὁδηγό στή ζωή σου, ἀδιαφόρησε γιά τίς φωνές πού θά ἀκουστοῦν γύρω σου, εἶναι σειρήνες πού θέλουν μέ τά πειράγματά τους, μέ τίς εἰρωνεῖες τους, νά σέ κρατοῦν ὑποχείριο, γιά νά δικαιολογοῦν αὐτοί τά δικά τους παραστρατήματα. Σάν ἄλλος Ὀδυσσεάς κλειῖσε τ' αὐτιά σου στίς φωνές τους καί ἀκολούθησε τόν Χριστό, πού εἶναι γνήσιος καί ἀληθινός καί πιστός φίλος.

Χρησιμοποίησε τούς δύο αὐτούς παράγοντες, τήν νεότητά σου, τή βούλησί σου, ἀλλά καί τό θεῖο παράγοντα καί ξεκίνησε γιά τή νέα χρονιά. Ξεκαθάρισε τούς σκοπούς σου καί τά σχέδιά σου, ἀφιέρωσε τό χρόνο σου στά μαθήματά σου, μή χάνης τόν καιρό σου ἄσκοπα, μελέτησε καί σπούδασε ὅ,τι εἶναι χρήσιμο καί ὠφέλιμο γιά τή ζωή σου. Ἐμπιστεύσου στό Θεό, κάνε τό θέλημά του, ζήτα τή βοήθειά του σέ κάθε δύσκολη στιγμή, προσεύχου καί αὐτός θά σέ ἀκούσῃ. Καί ἂν ἀκόμη πέσης μήν ἀπελπίζεσαι, αὐτός σέ ἀγαπᾷ, αὐτός θά σέ σώσῃ. Ὁ λόγος του λέγει: «Καί ἐνθυμοῦ τόν πλάστην σου ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς νεότητός σου, πρίν ἔλθωσιν αἱ κακαί ἡμέραι καί φθάσωσι τά ἔτη εἰς τά ὅποια θέλεις εἰπεῖ, δέν ἔχω εὐχαρίστησιν εἰς αὐτά» (Ἐκκλησ. 12, 1).

Π.Π.