



ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

Ἐνας ὑπουλος ἐχθρός κινεῖται ἀνάμεσά μας. Ἴσως δέν τόν βλέπουμε, δέν τόν ἀκοῦμε. Ἴσως νά νομίζουμε ἀκόμη ὅτι δέν ὑπάρχει. Καί ὅμως ὑπάρχει, κινεῖται κι' ἐργάζεται ἀνάμεσά μας. Αὐτός ὁ ἐχθρός ὑποκινεῖ τά νήματα γιά ὅσα γίνονται γύρω μας. Ὁ Κύριος τόν ὀνομάζει «διάβολος», «ἀνθρωποκτόνος», «πατήρ τοῦ ψεύδους». Ὁ Ἄπ. Παῦλος τόν ὀνομάζει: «ἄρχων τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου». Ὁ Ἄπ. Πέτρος τόν ἀποκαλεῖ: «λέων ὠρυόμενος». Ὅλα αὐτά τά ἐπίθετα προσδιορίζουν τό ἔργο τοῦ διαβόλου.

Ὀνομάζεται διάβολος διότι διαβάλλει τό Θεό στούς ἀνθρώπους καί τούς ἀνθρώπους πρὸς τό Θεό. Ὅταν ἔρχονται δύσκολες στιγμές στή ζωή μας, ἡ ἀρρώστεια, ὁ θάνατος καί τόσα ἄλλα, τότε μᾶς ψιθυρίζει στό αὐτί μας: «πού εἶναι ὁ Θεός σου, γιατί σ' ἐγκατέλειψε;». Προσπαθεῖ νά διαβάλλει τό Θεό γιά νά κλονίσει τήν πίστι μας σ' αὐτόν. Ἀλλά πολλές φορές διαβάλλει καί τούς ἀνθρώπους πρὸς τό Θεό, ὅπως ἔκανε στήν περίπτωσι τοῦ Ἰώβ, πού τόν κατηγορήσε στό Θεό λέγοντας: «Δωρεάν σέ σέβεται ὁ Ἰώβ, ἀφαίρεσε τά ἀγαθά πού τοῦ ἔδωσες γιά νά δῆς ἐάν δέν σέ βλασφημήσῃ». Ὀνομάζεται ἀντιδικός, διότι ἀντιδικεῖ καθημερινά ἐναντίον μας θέλοντας νά ἀρπάξῃ τό πιό πολύτιμο πρᾶγμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, καί αὐτό εἶναι ἡ ψυχή μας. Ξέρετε τί ἀγώνα κάνει ὁ διάβολος γιά νά κερδίσῃ μιᾶ ψυχή; Ταξιδεύει χιλιόμετρα, καταστρώνει σχέδια, ὀργανώνει παγίδες, προκειμένου νά παγιδεύσῃ μιᾶ ψυχή. Δέν κοιμᾶται, δέν ἀναπαύεται μέρα καί νύχτα μέχρι νά ἐπιτύχῃ τό σκοπό του. Πόσοι ἀνθρώποι παγιδεύονται καί πωλοῦν τήν ψυχή τους ἀντί πινακίου φακῆς!

Ὀνομάζεται Λέων ὠρυόμενος, διότι διψᾷ γιά αἷμα, μισεῖ καί ἀποστρέφεται τόν ἀνθρώπο, θέλει τόν θάνατό του, τήν ἀπώλειά του. Ὁ Κύριος τόν ἀποκαλεῖ: «ἀνθρωποκτόνος». Ξέρετε πόσοι ἀνθρώποι χάνονται καθημερινά ἐξ αἰτίας του; Πόσοι νέοι πέφτουν θύματα τοῦ διαβόλου στά ναρκωτικά, στό οἰνόπνευμα, στόν τζόγο, στίς ἡδονές; Πόσοι ἄλλοι γίνονται ὄργανα τοῦ διαβόλου στά καταχθόνια σχέδιά του; Ξέρετε πόσες οἰκογένειες καταπίνει ὁ Λέων αὐτός καθημερινά;

Ὁνομάζεται κοσμοκράτωρ διότι αὐτός κρατάει τὰ ἡνία τοῦ κόσμου. Οἱ ἄνθρωποι παρέδωσαν τὰ πάντα σ' αὐτόν, τόν πολύ κόσμον τόν ἔχει δικό του. Πάντα ἢ ἁμαρτία, ἦταν εὐκολώτερη ἀπό τήν ἀρετή καί ὁ κατήφορος εὐκολώτερος ἀπό τόν ἀνήφορο. Ὁ διάβολος εἶναι μάγος. Μαγεύει τὰ θύματά του, ὑπόσχεται χαρές, γλέντια, διασκεδάσεις, ἡδονές, πλούτη, ἀξιώματα. Καί αὐτά τραβοῦν, ἔχουν πέρασι στήν ἐποχή μας. Νά γιατί ἔχει ὀπαδούς πολλούς. Ὁνομάζεται κοσμοκράτωρ, διότι κρατᾶ στά χέρια του κανάλια τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, ἑφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, συναυλίες, ἐκδηλώσεις κοινωνικές. Ὅλα φέρουν τή σφραγίδα του. Ἀλλά γενᾶται τό ἐρώτημα: Πῶς θά τόν ἀντιμετωπίσουμε, πῶς θά ἀποφύγουμε τίς παγίδες του;

Ἀντίστασι κατά τοῦ διαβόλου. Ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος μᾶς παραγγέλλει: «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καί φεύζεται ἀφ' ὑμῶν· ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καί ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακωβ. 4,8). Δύο πράγματα παραγγέλλει ὁ Ἰάκωβος: Ἀντίστασι κατά τοῦ διαβόλου καί προσέγγισι στό Θεό. Ὄταν ἀντι-στεκόμαστε ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί δέν ὑποχωροῦμε σ' αὐτόν, ὅταν ζητοῦμε τή χάρι τοῦ Θεοῦ καί καταφεύγουμε σ' αὐτόν, ὅταν χρησιμοποιοῦμε τὰ ὄπλα καί τὰ μέσα πού μᾶς δίνει ὁ Θεός, ὅπως ἡ προσευχή, ἡ ἀγρυπνία, καί ἰδίως ἡ συμμετοχή μας στό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅταν ἀποφεύγουμε τούς πειρασμούς καί κάνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ διάβολος χάνει τή δύναμί του καί τήν ἐπιρροή του ἐπάνω μας. Γράφει ὁ Ἰωάννης: «Ἐγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν» (Α' Ἰωανν. 2,14)

Π.Π.