

**ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο.Χ.Α. ((ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ))
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΛΟΠΟΣ 7**

ΕΝΟΧΟΣ ΣΙΩΠΗ

Συμπληρώνονται 400 χρόνια από τήν ήμέρα που η Ούνια, ο Δούρειος Ιππος τῶν παπικῶν ἔκανε τήν ἐμφάνισί της στήν Πολωνία, και ἔξανάγκασε τούς Ὁρθοδόξους Πολωνούς νά ἑνωθοῦν μέ τόν πάπα, διατηρώντας τά ἀνατολικά Ἐκκλησιαστικά ἔθιμα. Από τότε ο Δούρειος αὐτός Ιππος ὄνομάστηκε Ούνια = ἑνωμένοι.

Τό τι ἔκανε αὐτή η Ούνια στό πέρασμά της μόνο η Ἰστορία του μέλλοντος θά ἀποκαλύψῃ. Σέ ἐκατομμύρια ἀνέρχονται οἱ μάρτυρες τῆς Ὁρθοδοξίας, πού δέν ἔκλιναν γόνυ στό εἰδωλο τοῦ πάπα. Μόνο κατά τήν τελευταία 50ετία ἀπό τό Β' παγκόσμιο πόλεμο καὶ ἔξης, διέπραξε η Ούνια ἀμέτρητες θιασιότητες καὶ κακουργίες εἰς θάρος τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ. Οἱ περίφημοι Ούστασι, παπικοί Ούνιτες, διέπραξαν σωρεία ἐγκλημάτων εἰς θάρος 1.000.000 Σέρβων Ὁρθοδόξων. Οἱ ὅμαδικοί τάφοι πού ἀποκαλύπτονται κατά καιρούς φανερώνουν τό μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος.

Τά ὅργια πού διέπραξαν παπικοί πράκτορες, γκρεμίζοντας Ὁρθοδόξους Ναούς καὶ Μοναστήρια, δέν μποροῦν νά περιγραφοῦν. Συνεμάχησαν μέ Μουσουλμάνους γιά νά ἔξαλείψουν ἀπό προσώπου γῆς τόν Ὁρθόδοξο Σερβικό λαό. Καί ἐνῷ συνέθαιναν αὐτά, τά μέσα ἐνημερώσεως κατά καιρούς ἐπεσήμαναν τά ὅργια τῶν Καθολικῶν. Από τής πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας παρετηρεῖτο μιά ἔνοχος σιωπή. Περιοριστήκαμε σέ μιά ὑλική θοήθεια πρός τούς Σέρβους καὶ ἀδιαφορήσαμε γιά τά ἐγκλήματα καὶ τούς θιασμούς πού ὑπέστησαν ἀπό τούς πράκτορας τής Ούνιας. Ούτε μιά φωνή διαμαρτυρίας, οὔτε μιά συμπαράστασι στό δράμα τους.

Τήν ὥρα πού αὐτοί δεχόταν τά πυρά τῶν πράκτορων τής Ούνιας, ἐμεῖς ἐδῶ ὅργανώναμε συμπροσευχές καὶ συμπόσια μέ τούς ἀπεσταλμένους τοῦ πάπα. Πῶς εἶναι δυνατόν ὅταν ἀδελφοί μας Ὁρθόδοξοι ὅδηγοῦνται στό θάνατο ἀπό τούς πράκτορας τής Ούνιας, ἐμεῖς ἐδῶ νά ἀσπαζόμεθα ἐν ὄνόματι τῆς ἀγάπης;

Πῶς ἀνεχόμεθα νά συμπλέωμε μέ ἀνθρώπους πού λέγονται Χριστιανοί, πού ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅργανώνουν ἐγκλήματα εἰς διάρος ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν; Ἐάν θέλωμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς ἀπέναντι τῶν ἀδελφῶν μας Ὁρθοδόξων τῆς Σερβίας, καλούμεθα νά ἀποκηρύξωμε ἐπίσημα τήν Ούνια, ἐκδίδοντας Πατριαρχική καί Συνοδική Ἔγγυκλιο στό εὐσεβές πλήρωμα, καθιστώντας γνωστά τά ἐγκλήματα τῆς Ούνιας.

Τό σπουδαιότερο δέ εἶναι νά σταματήσωμε κάθε διάλογο καί ἐπαφή μέ τούς παπικούς, ἔάν δέν ἀποκηρύξουν καί δέν ἀποσύρουν τήν Ούνια ἀπό τά Ὁρθόδοξα κράτη. Πῶς εἶναι δυνατόν νά συζητοῦμε μέ ἀνθρώπους πού στό ἔνα χέρι κρατοῦν κλάδον ἐλαίας καί στό ἄλλο τόξιφος;

Εἶναι καιρός, αὐτό πού δέν κάναμε μέχρι χθές, νά τό κάνωμε τώρα. Ὁ Ὁρθόδοξος λαός ἀπαιτεῖ νά ὑψώσωμε φωνήν διαμαρτυρίας, νά στιγματίσωμε τά ἐγκλήματα τῆς Ούνιας, νά ζητήσωμε ἀπό τό παγκόσμιο συμβούλιο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων νά καταδικάσῃ ἐπίσημα τήν γενοκτονία καί τά ἐγκλήματα τῆς Ούνιας. Δέν μποροῦμε νά ἀνεχύμεθα ἔναν ἀδέμιτο προσυλητισμό εἰς διάρος τῆς Ὁρθόδοξίας. Δέν μποροῦν οἱ ἑκάστοτε πάπαι νά εὐλογοῦν τά ἐγκλήματα τῆς Ούνιας καί ἐμεῖς νά ἀδιαφοροῦμε. Εἶναι θέμα πίστεως καί ἀληθείας νά διακηρύξωμε στά πέρατα τού κόσμου τά ἐγκλήματα τῆς Ούνιας.

Δέν μποροῦμε νά κρατοῦμε ἔνοχη σιωπή, ὅταν τά δύστά τῶν Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου κράζουν καί διαμαρτύρονται διέποντας τό ἔργο τους καί ἡ διακονία τους νά καταβρογχίζεται ἀπό τόν Δούρειον Ἰππον τῆς Ούνιας. Ἡ Ούνια ἀποτελεῖ τόν ὑπ' ἀριθμόν ἔνα κίνδυνο τῆς Ὁρθόδοξίας, καί καλοῦνται οἱ ἀρμόδιοι τῆς Ἐκκλησίας, δι εὐσεβής λαός, τό Ὁρθόδοξο πλήρωμα, νά ὑψώσουν φωνήν διαμαρτυρίας, νά διαφωτίσουν τό λαό, καί νά κρατήσουν ἀλώθητη τήν πίστι καί τήν παράδοσι τῆς Ὁρθόδοξου πίστεως.

Π.Π