

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
«ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ»  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΕΛΟΠΟΣ 7



## ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ προορισμός μας εἶναι ὁ οὐρανός. Η παραγγελία τοῦ ἀγίου Πνεύματος εἶναι: «τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς». Ο ἀνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά τὸν οὐρανό. Στήν παροῦσα ζωή εἴμαστε φιλοξενούμενοι. Ποῦ εἶναι οἱ γονεῖς μας, ποῦ εἶναι τὰ ἀδέλφια μας, ποῦ εἶναι τὰ παιδιά μας; Μάταια προσπαθεῖ ὁ ἀνθρωπος νά γαντζωθεῖ στήν παροῦσα ζωή. Ὁ ἀπ. Παῦλος γράφει: «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἀπαξ ἀποθανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις».

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου δέν τελειώνει στὸν τάφο. Αντίθετα ἀπό κεῖ ἀρχίζει ἡ ἀληθινή ζωή. Γιατί ὁ ἀνθρωπος δέν ἀποτελεῖται μόνο ἀπό σῶμα φθαρτό, ἀλλά καὶ ἀπό ψυχή ἀθάνατη. Τό σῶμα θανατώνεται, ἡ ψυχή δύμως ὄχι. Ἐκατομμύρια μάρτυρες βασανίστηκαν, θανατώθηκαν, ἀλλά οἱ ψυχές τους ἔμειναν ἀθάνατες.

Δυστυχῶς δύμως πολλοί ἀνθρωποι δέν πιστεύουν στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀδιαφοροῦν γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ἐχουν ξεχάσει τήν ἀξία τῆς ψυχῆς τους. Ὄλη ἡ φροντίδα, ὅλο τό ἐνδιαφέρον τους εἶναι πᾶς νά ίκανοποιήσουν τό σῶμα τους. Γιά τό σῶμα τά καλύτερα καὶ ἀκριβότερα πράγματα, γιά τήν ψυχή καμμία φροντίδα, καμμία μέριμνα. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι φοβερό. Ἐρχεται ὁ θάνατος καὶ φεύγουμε ἀπροετοίμαστοι γιά τὸν οὐρανό.

Γιά ἔνα ταξίδι προσωρινό ὁ ἀνθρωπος προετοιμάζεται κατάλληλα. Φροντίζει γιά τό εἰσιτήριο, ἔτοιμάζει τίς ἀποσκευές του, τά πράγματα πού θά πάρει μαζί του. Γιά τό αἰώνιο ταξίδι πού θά κάνουμε ὅλοι μας, ἄλλος νωρίτερα καὶ ἄλλος ἀργότερα, δέν κάνουμε τήν κατάλληλη προετοιμασία. Κι' δύμως, τό ταξίδι αὐτό γιά τὸν οὐρανό, πολλές φορές γίνεται πολύ ξαφνικά, χωρίς νά τό περιμένουμε.

Γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ἐχεις πάρει τό εἰσιτήριο, πού εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἔξομολόγηση; Ἐχεις ἔτοιμάσει τίς βαλίτσες τῆς καρδιάς σου μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς συγχωρήσεως; Ἐάν ναί, τότε νά εῖσαι ἔτοιμος ὅταν σέ καλέσει ὁ Κύριος νά βρεθεῖς στήν παρουσία του. Ἐάν ὄχι, τότε κινδυνεύεις νά ταξιδεύσεις κάπου ἀλλοῦ, ὅπου δέν θά ύπαρχει ὁ Θεός. Η ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ περιμένει. Μήν ἀναβάλλεις τή μετάνοιά σου, ἔτοιμάσου γιά τὸν οὐρανό.

Π.Π.