



ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ

Μήν ξεχνάμε πώς διαφέρει το σώμα του από τη ψυχή του. Το σώμα του και ένα στοιχείο πνευματικό και αὐτό είναι η ψυχή του. Τά ζώα έχουν μόνο ζωή βιολογική, διαφέρει τον άνθρωπο. Υλιστές και ἀπιστοί ισχυρίζονται πώς διαφέρει τον άνθρωπο μέσα του σύντομα και δέν θαρρεύει. Αυτό αποτελεῖ ένα μεγάλο ψέμα. Καί οι μεγάλοι φιλόσοφοι τῆς ἀρχαιότητος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, πίστευαν στήν αθανασία τῆς ψυχῆς.

Τή μεγάλη αὐτή ἀλήθεια διακήρυξε δικός του Κύριος μας λέγοντας «Τί γάρ ὠφελήσει ἀνθρώπον ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; ή τί δώσει ἀνθρώπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μαρκ. 8,36). Αποδείξεις τῆς ουπάρξεως τῆς ψυχῆς είναι οι ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ο ἀνθρώπος δέν έχει μονάχα ἀνάγκες ὄλιγές ἀλλά και πνευματικές. Δέν έχει μονάχα στομάχι ἀλλά και πνεῦμα.

Πῶς ἔξηγούνται οι πνευματικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου; Τό ζῶο τρώγοντας και πίνοντας ἡσυχάζει. Δέν θέλει τίποτε περισσότερο. Αντίθετα διαφέρει τον άνθρωπος δέν θυμάζει ποτέ. Εχει τήν κατοικία του, τό ἔξοχικό του, τό αὐτοκίνητό του. Εχει γεμάτο τό ψυγείο τοῦ σπιτιοῦ του, έχει και τό πορτοφόλι του γεμάτο, ἀλλά ὅμως μένει ἀνικανοποίητος. Όλο κάτι ζητά, κάτι θέλει.

Μιά παροιμία λέγει πώς: «πό μάτι τοῦ ἀνθρώπου δέ χορταίνει». Εκείνο που δέ χορταίνει δέν είναι τό μάτι, ἀλλά η ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Νά γιατί διαφέρει τον άνθρωπος είναι ἀνήσυχος, ἀνικανοποίητος. Επειδή ζει συνεχῶς μέ τον άγγος, μέ την οικογένειαν και

φόρο στή ζωή αὐτή. Ἐπειδή προσπαθεῖ νά ίκανοποιήσει μόνο τό υλικό μέρος της ζωῆς του ἀδιαφορώντας γιά τίς ἀνάγκες της ψυχῆς.

Ο ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό Θεό. Ο ίδιος εἶπε: «ἐργάζεσθε μή τήν δρῶσιν τήν ἀπολλυμένην, ἀλλά τήν δρῶσιν τήν μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον ἦν ὁ Υἱός του ἄνθρωπου ὑμῖν δώσει» (Ιωαν. 6,27). Ο ἄνθρωπος ἔχει πείνα καί δίψα πνευματική. Μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά χορτάσει καί νά ξεδιψάσει τήν ψυχή του ἄνθρωπου. Μάταια ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος νά γεμίσει τό κενό αὐτό χωρίς τό Θεό. Ζεῖ συνεχῶς μέ φόρο, μέ ἀγωνία, μή γνωρίζοντας τί τόν περιμένει αὔριο. Καί ὅλα αὐτά διότι περιόρισε τή ζωή του, τήν εύτυχία του στά υλικά ἀγαθά ἀδιαφορώντας γιά τήν ψυχή του. Άρνήθηκε τό Θεό καί τώρα προσπαθεῖ νά ίκανοποιήσει ἀπό τά ξυλοκέρατα πού τοῦ προσφέρει ὁ κόσμος.

Εἶναι ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος νά στραφεῖ πρός τό Θεό, πού εἶναι ἡ πηγή της ζωῆς, νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἔχει καί πνευματικές ἀνάγκες γιά νά εἶναι ἔνας ὀλοκληρωμένος ἄνθρωπος. Ο Κύριος πού εἶναι ὁ Δημιουργός του ἄνθρωπου καί γνώστης τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν, αὐτός μόνο μπορεῖ νά γεμίσει τό κενό πού ὑπάρχει μέσα του. Ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Θεός εἶναι ἡ ἐπιστροφή του ἄνθρωπου πρός αὐτόν μέ μιά εἰλικρινή μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Τότε ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλήρης, διότι τό κενό πού ὑπάρχει μέσα του θά τό γεμίσει ὁ Κύριος μέ τή δική του παρουσία μέσα στήν καρδιά του.

Π.Π.