

ΕΧΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ;

Τό ἐρώτημα εἶναι μοναδικό, ἀπευθύνεται στά παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀπευθύνεται στούς πιστούς πού πίστεψαν στήν αἰωνιότητα. Εἶναι δυνατόν νά προσεύχῃσαι, νά ἐκκλησιάζῃσαι, νά κοινωνῇς τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί ὅμως οὐρανό νά μήν ἔχῃς μέσα σου. Ἄν ὁ οὐρανός βγῇ ἀπ' τή ζωή μας καί ἀπ' τή καρδιά μας, τότε δέν ἔχουμε τίποτε, δέν ἐπιδιώκουμε τίποτε.

Ὁ Κύριός μας γιά τόν οὐρανό ἦρθε, γιά τόν οὐρανό σταυρώθηκε, γιά τόν οὐρανό ἀναστήθηκε. Οὐρανός εἶναι ὁ προορισμός μας, ἡ κατοικία μας, ἡ βασιλεία μας. Ἄν βγάλουμε τόν οὐρανό ἀπό τή ζωή μας, ὅλα ἀδειάζουν, ὅλα χάνουν τό νόημά τους καί τήν ἀξία τους. Χαίρεσαι γιά τό καινούργιο σπίτι πού ἀπέκτησες καί καλά κάνεις, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἀρκετό. Χρειάζεται τώρα νά τό γεμίσης μέ οὐρανό. Χωρίς τόν οὐρανό τό σπίτι σου θά εἶναι ἄδειο. Ὑπάρχει φόβος τό σπίτι σου νά γεμίση ἀπό κόσμος καί σάρκα καί ἀπό οὐρανό νά εἶναι ἄδειο.

Γελά τό πρόσωπό σου καί ἀστράφτει γιά τό καινούργιο ἀμάξι πού ἀπέκτησες, ἀλλά πρόσεξε μόνο μ' αὐτό δέν πᾶς ἐπάνω. Μπορεῖ νά πᾶς ὅπουδήποτε ἄλλοῦ ἀλλά στόν οὐρανό ποτέ. Γιά τόν οὐρανό χρειάζεται ἓνα ἄλλο ἀμάξι, καί αὐτό εἶναι ἡ πίστι καί ἡ μετάνοια. Γέμισε τό αυτοκίνητό σου ἀπό οὐρανό, καί τότε νά εἶσαι βέβαιος ὅτι ὁ οὐρανός εἶναι δικός σου.

Χαίρομαι πού σέ βλέπω νά μεγαλώνῃς τά παιδιά σου μέ σοβαρότητα καί ἠθική, ἀγγλικά καί μουσική, κολύμβησι καί ξιφασκία, ἀλλά γιά τόν οὐρανό κουβέντα. Χωρίς οὐρανό ὅλα αὐτά θά καταντήσουν δεσμά στή ζωή τῶν παιδιῶν σου. Ὁ οὐρανός ἐλευθερώνει, λυτρώνει, προβληματίζει. Βλέπω πώς περνᾷς καλά, πώς γεμίζεις τή ἡμέρα σου. Ἔχεις τή δουλειά σου, τά ψώνια σου, παίρνεις τή σύνταξί σου. Ἔχεις τούς φίλους σου, τήν τηλεόρασί σου,

τό τάβλι σου, καί ὅλα αὐτά γιά νά γεμίσης τήν ἡμέρα σου. Ὅμως δέν ἔχεις οὐρανό. Ἡ ζωή σου, ἡ καρδιά σου, ἡ ἡμέρα σου δέν ἔχει οὐρανό. Μᾶλλον συμβαίνει τό αντίθετο, ὅλα αὐτά εἶναι γεμάτα ἀπό σάρκα καί κόσμο.

Ὁ οὐρανός εἶναι κάτι ἄλλο, μόνο αὐτός μπορεῖ νά γεμίση τό κενό τῆς ζωῆς σου, ὅλα τά ἄλλα σέ προσγειώνουν, ὁ οὐρανός σέ ἀνυψώνει. Ὁ οὐρανός δέν εἶναι γιά ὅλους, εἶναι γιά λίγους, δέν εἶναι γιά τούς πολλούς, ἀλλά γιά τούς ἐκλεκτούς. Γιά νά πᾶς στόν οὐρανό πρέπει νά ἐτοιμασθῆς, πρέπει νά γίνης οὐράνιος, νά πολιτογραφηθῆς στόν οὐρανό, τό ὄνομά σου νά γραφῆ στό βιβλίο τῆς ζωῆς. Γιά ὅλα αὐτά χρειάζονται ὀρισμένες προϋποθέσεις χωρίς τίς ὁποῖες δέν μπορεῖς νά πᾶς στόν οὐρανό. Χρειάζεται οὐρανός νά γίνῃ ἡ καρδιά σου, ἡ ζωή σου. Πολλοί θέλουν νά ἠρεθοῦν στόν οὐρανό, ἀλλά ἡ καρδιά τους εἶναι δεμένη στή γῆ. Τά γῆινα φρονοῦν, τά γῆινα ἐπιδιώκουν. Καρδιές μοιρασμένες στόν οὐρανό καί στή γῆ, δέν μποροῦν νά ἠρεθοῦν στόν οὐρανό.

Εἶναι ἀνάγκη νά ἐξετάσης ἂν ἡ καθημερινή σου ζωή ἔχει οὐρανό μέσα της.

Ἔχουν οὐρανό τά λόγια σου;

Ἔχουν οὐρανό αὐτά πού βλέπεις, αὐτά πού ἀκοῦς;

Ἔχει οὐρανό ἡ δουλειά πού κάνεις;

Ἔχουν οὐρανό οἱ παρέες σου; Οἱ συντροφίες πού κάνεις;

Ἔχει οὐρανό τό αὐτοκίνητό σου, τό τηλέφωνό σου;

Ἔχει οὐρανό ἡ προσευχή σου ἢ εἶναι γεμάτη ἀπό σάρκα καί κόσμο;

Ἔχει οὐρανό τό πορτοφόλι σου;

Ἐάν σέ ὅλα αὐτά ἀπαντήσης μέ εἰλικρίνεια, ναι, τότε ἡ ζωή σου ἔχει οὐρανό. Ἐάν ὄχι τότε ἔχεις ἀνάγκη νά τά γεμίσης μέ οὐρανό.

Μή ξεχνᾶς ὅτι γιά τόν οὐρανό σέ κάλεσε ὁ Κύριος, γι' αὐτό καί ἡ παραγγελία του εἶναι «τά ἄνω φρονεῖτε μή τά ἐπί τῆς γῆς».

Εἴμαστε οὐράνιοι καί ὄχι ἐπίγειοι.

Π.Π.