



Ε Χ Ε Ι Σ Π Α Τ Ε Ρ Α;

΄Η απάντηση στό έρώτημα αύτό δέν είναι τόση άπλή, όσο νομίζουμε. Στόν κόσμο αύτό ύπαρχουν έκατοι μύρια παιδιά που έχασαν τόν πατέρα τους. Τόν πατέρα δέν μπορεῖ νά τόν αναπληρώσει κανείς, ούτε ὁ παππούς, ούτε ὁ θεῖος, ούτε ὁ δάσκαλος, ούτε κανένα ἄλλο πρόσωπο. Ή απουσία του γίνεται αἰσθητή ἀπό τήν πρώτη στιγμή.

Άλλα στήν ἐποχή μας οι περισσότεροι ἄνδρωποι είναι ὀρφανοί. Έχουν χάσει ὅχι τό φυσικό τους πατέρα, ἀλλά τόν πνευματικό τους πατέρα, τό Θεό. Λησμονήσαμε ὅτι έχουμε πατέρα στόν οὐρανό. Πόσες φορές στή ζωή μας δέν εἴπαμε τήν Κυριακή προσευχή: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Πόσες φορές δέν εἴδαμε τό χέρι τοῦ πατέρα μας, νά ἀπλώνεται ἐπάνω μας, πόσες φορές δέν μᾶς ἔσωσε ἀπό κινδύνους καί δύσκολες καταστάσεις! Άλλα τώρα τόν ξεχάσαμε, τόν λησμονήσαμε, νομίζουμε πώς δέν τόν έχουμε ἀνάγκη πιά. Μᾶς ἔξαπάτησε ὁ διάβολος, ή εὐημερία τής ζωῆς, ή καλοπέραση, ὁ κόσμος. Τόν ξεχάσαμε σάν νά μήν ύπαρχει. Άλλα αύτός που είναι πατέρας γεμάτος ἀγάπη καί καλοσύνη καί ἔλεος, δέν μᾶς ξέχασε, δέν μᾶς ἔγκατέλειψε. Πώς είναι δυνατόν ἔνας πατέρας νά λησμονήσει τά παιδιά του; Όχι μόνο δέν μᾶς ἔγκατέλειψε ἀλλά ἀπέστειλε στόν κόσμο τόν Γιό του τό μονογενῆ γιά νά σώσει τόν κόσμο.

Οι περισσότεροι ἄνδρωποι ζούμε μέ ἄγχος, μέ ἀγωνία. Ανησυχούμε γιά τό αὔριο, μᾶς φοβίζει τό μέλλον. Τούτο ὀφείλεται διότι χάσαμε τήν ἐμπιστοσύνη μας πρός τό Θεό. Λησμονήσαμε ὅτι αύτός εἶπε: «μή μεριμνάτε τή ψυχή ὑμῶν τί φάγητε καί τί πίετε, μηδέ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε» (Ματθ. 6, 25). Όσα τρεχάματα καί ἀν κάνουμε, καί ὅσα σχέδια καί ἀν ἐποιμάσουμε, ἐάν ὁ Θεός δέ θελήσει, ἐάν ὁ Θεός δέν εὐλογήσει,

ὅλα εἶναι εἰς μάτην. Ἐάν πιστεύεις ὅτι ἔχεις πατέρα στόν οὐρανό, σ' αὐτόν θά καταφύγεις, σ' αὐτόν θά ἐμπιστευθεῖς τή ζωή σου.

Ἡ ἐποχή πού διερχόμαστε εἶναι δύσκολη. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε στό ἀδιέξοδο, ἡ ἐγκληματικότητα αὐξάνει. Τά ναρκωτικά, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, ὅλα αὐτά σφίγγουν τόν κλειό γύρω ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό, ἡ ἀσέβεια, τά εἰδωλα πού στήσαμε στή θέση τοῦ Θεοῦ, μᾶς ὀδηγοῦν μέ μαθηματική ἀκρίβεια στό τέλος. Μποροῦμε νά πούμε μέ θεοιτητα πώς εἴμαστε οἱ ἀνθρώποι τοῦ τέλους. Ὁ ἀνθρωπὸς ἀπέρριψε τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἀπέρριψε τό Χριστό, μέ ἀποτέλεσμα ὁ θάνατος, ἡ ἀπώλεια.

Αλλά ὁ Θεός πού εἶναι γεμάτος ἔλεος καί ἀγάπη μᾶς ἀνέχεται καί μακροθυμεῖ, ζητώντας τή μετάνοιά μας. Ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶπε στούς Αθηναίους: «Τούς μέν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδών ὁ Θεός τά νῦν παραγγέλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πραξ. 17,30). Ἐκεῖνο τό δποίο ἔχει ἀνάγκη ἡ ἐποχή μας εἶναι ἡ μετάνοια καί ἔξομολόγηση γιά νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός, γιά νά κάνει ἔλεος ὁ Κύριος σέ ὅλους. Φτάνει πιά πού ζήσαμε χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς Ἐκκλησία. Εἶναι καιρός νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε ζωή, νά ἀλλάξουμε πορεία, νά συνδεθοῦμε μέ τό Θεό, μέ τήν Ἐκκλησία. Οἱ περισσότεροι χριστιανοί καταντήσαμε ἀχρίστιανοι. Δέν προσευχόμαστε, δέν ἐκκλησιαζόμαστε, δέν ἔξομολογούμαστε, δέν κοινωνοῦμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Καταντήσαμε χριστιανοί τῆς ταυτότητας καί τίποτε περισσότερο. Εἶναι καιρός νά ταπεινώσουμε τόν ἑαυτό μας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, μέ μιά εἰλικρινή μετάνοια καί ἔξομολόγηση καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου θά μᾶς σώσει.

Π.Π.