



ΖΗΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Δέν είναι αρκετό νά πιστεύει κανείς στό Χριστό. Δέν είναι αρκετό νά προσεύχεται, νά ἐκκλησιάζεται, νά τελεῖ ὀρισμένα θρησκευτικά καθήκοντα, ὅσο καλά κι ἄν φαίνονται. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ζητεῖ ὁ Θεός, ἐκεῖνο εἰς τό ὁποῖον ἀρέσκεται εἶναι νά ζεῖ κανείς τό Χριστό. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ παραγ-γέλλει: «εἶπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος» (Α'Πετρ. 6,3). Ἐάν δέ γευθεῖς, ἔάν δέν ζήσεις τό θῆλημα τοῦ Θεοῦ δέν μπορείς νά γνωρίσεις τό Θεό.

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια παρά μονάχα μέ ἕνα ζεστό χαμόγελο πού θά κάνει τόν ἄλλο νά αἰσθάνεται πιό εὐχάριστα;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια παρά μόνο μέ τή σιωπή σου, πού ἀξίζει περισσότερο ἀπό πολλά κηρύγματα;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια, μή διεκδικώντας κάποια δικαιώματά σου, ἀφήνοντας τήν ὑπόθεσή σου στά χέρια Του;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια, μέ ἕνα μόνο βλέμμα ἀγάπης πού θά ρίξεις σέ κάποιον πού ὑποφέρει;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια ἀφήνοντας νά μιλήσει τό πορτοφόλι σου μέ τό δικό του τρόπο;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό προσφέροντας τή σειρά σου ἤ τό κάθισμά σου σέ κάποιον πού τό ἔχει ἀνάγκη;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό χωρίς λόγια, ξεχνώντας κάποια λάσπη πού σοῦ ρίξανε στό πρόσωπο, χαιρετώντας τό λασπωτή σά νά μή συνέβη τίποτε;

Μπορεῖς νά ζήσεις τό Χριστό μέ τή στάση σου, τό κάθισμά σου, τό ντύσιμό σου, τήν ὄλη συμπεριφορά σου; Ὅλα ἔχουν γλῶσσα καί μιλοῦν.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, παρουσιάζει ὄλο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ ζωντανό, ἀνάγλυφο, βιωμένο.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, εἶναι ὁ ἴδιος ἓνα ἀνοιχτό εὐαγγέλιο πού τό διαβάζουν καί οἱ ἀγράμματοι.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, κηρύττει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ἀκόμη καί ὅταν δέν εἶναι παρών.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, εἶναι μιά βιτρίνα, εἶναι μιά ζωντανή παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, εἶναι μιά ἀπάντηση στό τί μπορεῖ νά κάνει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σ' αὐτόν πού τόν πιστεύει, σ' αὐτόν πού τόν ἀγαπᾷ.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, εἶναι ἓνα λουλούδι πού ἔχει ἄρωμα Χριστοῦ, καί ἐλκύει τίς ψυχές πρὸς τό Χριστό διότι ἔλκονται ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ένας πιστός, ζώντας ἐν Χριστῷ, γράφει μέσα στίς καρδιές τῶν ἄλλων πολλά πού δέν ξεθωριάζουν, πού δέν τά σβήνει ὁ χρόνος.

Όλα αὐτά ἀποτελοῦν τό κλειδί μέ τό ὁποῖο οἱ πιστοὶ μποροῦν νά εἰσέλθουν στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἐάν δέν ζήσεις τό Χριστό δέν μπορεῖς νά τόν γνωρίσεις, ἐάν δέν τόν γνωρίσεις δέν μπορεῖς νά τόν ἀγαπήσεις, ἐάν δέν τόν ἀγαπήσεις δέν μπορεῖς νά σωθεῖς. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μιά διδασκαλία, μιά φιλοσοφία. Ὁ Χριστός εἶναι ἓνα πρόσωπο, εἶναι ὁ μονογενῆς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός. Αὐτόν τό Χριστό καλούμαστε νά ζήσουμε, νά τόν γνωρίσουμε, νά τόν ἀγαπή-σουμε. Αὐτόν τό Χριστό καλούμαστε νά τόν ὁμολογήσουμε, νά κάνουμε τό θέλημά του, νά τόν ἀποκαλύψουμε μέ τή ζωή μας σέ ἓναν κόσμο πού τόν ἀγνοεῖ, πού δέν τόν πιστεύει, πού δέν τόν δέχεται.

Π.Π.