



Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Λίγοι ἄνδρωποι γνωρίζουν πραγματικά τό Θεό. Γιά πολλούς δὲ Θεός εἶναι μιά ἀφηρημένη ἔννοια, κάτι τό ἄπιαστο, τό ἀγνωστο. Γιά ἄλλους δὲ Θεός εἶναι ἓνα κατασκεύασμα τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καὶ ἀγνοιας. Γιά ἄλλους δὲ Θεός εἶναι μιά ἀνώτερη δύναμη, ἀκαθόριστη σέ μᾶς. Γιά ἄλλους δὲ Θεός δέν ὑπάρχει, ἐφόσον δέν μποροῦμε νά τόν δοῦμε, νά τόν ἐρευνήσουμε. Τέλος πάντων τί εἶναι δὲ Θεός;

Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τή δίνει δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Πνεῦμα δὲ Θεός, καὶ τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ιωανν. 4,24). Ο Θεός εἶναι Πνεῦμα. Δέν μποροῦμε νά τόν δοῦμε, οὔτε νά τόν ψηλαφήσουμε. Ο λόγος του λέγει: «Θεόν οὐδείς ἔωρακε πώποτε· δὲ μονογενής υἱός δὲ ὁ ὥν εἰς τόν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἔξηγήσατο» (Ιωαν. 1,18). Ἐπειδή ἀδυνατοῦμε νά δοῦμε τό Θεό, δὲ Θεός ἀποκάλυψε τόν ἔαυτό του μέν εἶναι ἄλλο τρόπο προσιτό στόν ἀνθρωπο.

Ο Θεός ἀποκάλυψε τόν ἔαυτό του μέσα στό λόγο του. Τί εἶναι δὲ λόγος του Θεοῦ; Εἶναι δὲ ἀποκάλυψη του Θεοῦ. Ο λόγος του Θεοῦ εἶναι προφητικός, ιστορικός, ἀποκαλυπτικός. Λίγοι ἄνδρωποι μελέτησαν τό λόγο του. Οι περισσότεροι ἀγνοοῦμε τό Θεό, διότι ἀγνοοῦμε τό λόγο του. Ο Θεός διέρισκεται μέσα στή ιστορία του κόσμου. Δέν ὑπάρχει περίπτωση πού δὲ Θεός νά ἡταν ἀπόν ἀπ' τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ο Άπ. Παῦλος εἶπε στούς Αθηναίους μιλῶντας περί του Θεοῦ: «Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καὶ τινες τῶν καθ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι» (Πραξ. 17,28). Η παρουσία του Θεοῦ μέσα στην ιστορία του κόσμου εἶναι ἀποκαλυπτική.

Ο Θεός ἀποκαλύπτεται στή δημιουργία. Δέν μπορεῖς νά ἀρνηθῆς τήν ὑπαρξή του καλλιτέχνη, τοῦ ποιητῆ, τοῦ ζωγράφου, τοῦ ἀρχιτέκτονα, ὅταν ἔχεις μπροστά σου τά ἔργα τους καὶ τά θαυμάζεις. Τό ἴδιο ισχύει καὶ γιά τό Θεό. Ζωγράφος, ποιητής, ἀρχιτέκτων, μέγας δημιουργός φαίνεται ἀπό τά ἔργα του, ἀπό τά ποιήματά του. Παντού φαίνεται ή σοφία του, ή ἀρμονία του, ή τάξη καὶ τό μεγαλεῖο του. Δίκαια

ό ψαλμωδός κραυγάζει: «ώς θαυμαστά τά ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». Ὁ Απ. Παῦλος λέγει στούς Αθηναίους: «ὁ Θεός ὁ ποιητής τόν κόσμον καὶ πάντα τά ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδέ ὑπό χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τινος, αὐτός διδούς πᾶσι ζωήν καὶ πνοήν καὶ τά πάντα...» (Πραξ. 17,24).

Αποκαλύπτεται ἀκόμη περισσότερο ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Απ. Παῦλος γράφει: «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὥφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (Α' Τιμοθ. 3,16).

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Θεός πού ἀπεκαλύφθη ἐν σαρκὶ; Εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γράφει ὁ Ἰωάννης: «Καὶ ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιωαν. 1,14). Ὁταν κάποτε ὁ Κύριος μιλοῦσε γιά τόν πατέρα του, ὁ Φίλιππος τοῦ εἶπε: «Κύριε δεῖξον ἡμῖν τόν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε; ὁ ἐώρακώς ἐμέ ἐώρακε τόν πατέρα· καὶ πῶς σύ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τόν πατέρα; οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγώ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐμοὶ ἐστι;» (Ιωαν. 14,9).

Ο Θεός ἀποκαλύπτεται ἀκόμη καὶ στόν καθένα μας προσωπικά. Μπορεῖς καὶ σύ νά δῆς τό Θεό, ἀρκεῖ νά τό θελήσης. Ο Κύριος εἶπε: «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν δύονται» (Ματθ. 5, 8). Εάν πιστεύης, εάν καθαρίστης τήν καρδιά σου τότε ὁ Θεός θά σου ἀποκαλυφθῇ. Διότι ὁ Θεός εἶναι πλησίον σου. Μπορεῖς νά τόν συναντήσης ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Ο Θεός δέν ἀνακαλύπτεται ἀλλά ἀποκαλύπτεται στούς ταπεινούς τῇ καρδίᾳ. Ετοίμασε τόν έαυτό σου μέ εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ ἔξομολόγηση. Ζήτησε ἀπό τό Θεό νά σου ἀποκαλυφθῇ καὶ ὁ Κύριος θά σου φανερώσῃ τήν παρουσία του μέ εἴναν τρόπο δικό του, μοναδικό.

Π.Π.