

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο.Χ.Α. ((ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ))
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΛΟΠΟΣ 7

Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Χαρμόσυνα ἤχουῦν οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀγγέλοντες τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ἔχουν περάσει 2000 περίπου χρόνια ἀπό τότε πού ἀκούσθηκε ὁ ἀγγελικός ὕμνος: «δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη...».

Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχει καταγράψει πολλά ἱστορικά γεγονότα τῆς χρονικῆς ἐκείνης περιόδου. Ἐκεῖνο ὅμως πού παραμένει πάντα ἐπίκαιρο καί ἀνεξίτηλο στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γέννησί Του ὑπενθυμίζει στήν βασανισμένη ἀνθρωπότητα, στόν νέο πού ἔχασε τόν προσανατολισμό του, στόν πονεμένο ἀνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, ὅτι ὑπάρχει «σωσσίβιο σωτηρίας», ὅτι ὑπάρχει «βράχος» ἐπάνω στόν ὁποῖο μπορεῖ νά σταθῆ, ἕνας ἥλιος πού μπορεῖ νά τόν φωτίσῃ, νά τόν θερμάνῃ μέ τίς ζωογόνες ἀκτίνες Του. Εἶναι ὁ ἐνανθρωπίσας Κύριος.

Μάτια οἱ ἀνθρωποί προσπάθησαν ν' ἀντικαταστήσουν τόν Ἰησοῦ μέ ἄλλα πρόσωπα πού θέλησαν νά παίξουν τόν ρόλο σωτῆρος τοῦ κόσμου. Θέλησαν ν' ἀντικαταστήσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μέ θεωρίες ὑλιστικές, ἄθεες, ὑποσχόμενοι παραδείσους ἐπίγειους. Καί οἱ ἀνθρωποί τούς ἐπίστευσαν καί τούς ἀκολούθησαν μέ ἀποτέλεσμα νά βρεθοῦν σέ μιά κόλαση ἄνευ προηγούμενου, ζῶντες σέ καθεστῶτα τυραννικά καί ἀπάνθρωπα. Θέλησαν νά σβύσουν τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, κίνησαν πόλεμο κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκλείσαν μονές καί ναούς, τούς μετέβαλαν σε θέρετρα καί μουσεῖα.

Ἰδρυσαν Ἱπουργεῖα Ἀθεΐας, διότι ἔτσι ἐπίστευσαν πώς θά ξεριζώσουν τόν Χριστό ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως ἀπό τίς καρδιές τῶν νέων. Δούλεψαν σκληρά μέ τήν ἀπειλή, μέ τό ψεῦδος, μέ τό ἔγκλημα. Ἀποτέλεσμα: Αὐτοί μέν κατέρρευσαν σάν χάρτινος πύργος, ἐνῶ στίς θέσεις τους ὑψώθηκε τό σύμβολον τῆς νίκης: **Ο ΣΤΑΥΡΟΣ**.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀνέτειλε. Ἡ σκιά τῶν εἰδῶλων ἔφυγε. Στό **ΦΩΣ** παραμέρισε τό σκότος. Ἡ **ΑΛΗΘΕΙΑ** διέλυσε τό ψεῦδος, οἱ καρδιές τῶν πιστῶν σκιρτοῦν ἀπό χαρά, τά σύμπαντα ἀγάλλονται.

Τό μεγάλο αὐτό γεγονός **ΕΟΡΤΑΖΕΙ** ὅλος ὁ Ὁρθόδοξος χριστιανικός λαός. Ὅλοι οἱ πιστοί τῆς γῆς ἐτοιμάζουν τίς καρδιές τους νά γίνουν φάτνες ταπεινές γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν κατά σάρκα γεννηθέντα **ΚΥΡΙΟ**.