



### ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;

Ἐκεῖνο τό ὁποῖο πρωτεύει στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ μέγας κίνδυνος γιά τόν ἄνθρωπο δέν εἶναι ὁ πόλεμος, οὔτε ὁ σεισμός, οὔτε ὁ καρκίνος καί τό αἰήτζ. Ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος πού ἀπειλεῖ τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἁμαρτία καί ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπ' τό Θεό. Δέν ἔχουμε ἀντιληφθῆ ὅτι ὅλα τά γεγονότα πού συμβαίνουν στήν ἐποχή μας τείνουν πρός τόν ἀφανισμό τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ μόνη σωτηρία εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου. Τότε μόνο ὁ ἄσωτος σώθηκε ἀπό τά δεινά πού τόν βασάνιζαν ὅταν ἐπέστρεψε πρός τόν Πατέρα του καί εἶπε: «Πάτερ ἡμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου, καί οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου» (Λουκ.15, 21). Τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου, ἀλλά καί τοῦ Κυρίου ἦταν: «Μετανοεῖτε καί πιστεῦετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μαρκ.1, 15). Ὁ Ἀπ. Ἰωάννης γράφει: «Ἐάν ὁμολογῶμεν τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καί δίκαιος, ἵνα ἀφῆ ἡμῖν τάς ἁμαρτίας καί καθάρσῃ ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀδικίας» (Α' Ἰωαν. 1,9).

Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγησις εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά ἀπαλαγῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος τῆς σωτηρίας μας, ἀλλά καί τῆς σωτηρίας ὅλου τοῦ κόσμου. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἐκεῖνο πού μᾶς βαραίνει στή ζωή μας καί ἀφαιρεῖ τή χαρά μας εἶναι ἡ ἐνοχή μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο μᾶς σώζει δέν εἶναι ἡ καλοσύνη μας, οὔτε ἡ θρησκευτικότητά μας, ἀλλά ἡ πίστη καί ἡ μετάνοια. Ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται διότι εἶναι καλός, τίμιος, ἠθικός, ἀλλά σώζεται διότι πιστεύει καί μετανοεῖ καί ζητᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο μᾶς σώζει εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού πηγάζει ἀπό τό σταυρό τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίσῃς τό Χριστό τό Σωτήρα σου. Εἶναι ἀνάγκη νά μάθῃς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πάρε στά χέρια σου τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο. Μελέτησέ το· ἄς γίνῃ καθημερινή σου

τροφή. Ζήτησε τόν φωτισμό του Θεού να ανοίξει τή διάνοια σου, να γνωρίσης τά μεγαλειᾶ καί τά θαυμάσια του Θεού. Καί τό σπουδαιότερο, σύνδεσε τόν ἑαυτό σου μέ τήν Ἐκκλησία Του, πού εἶναι τό σῶμα του Χριστοῦ.

Μή ξεχνᾶς πώς κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ὁ Πάπας, οὔτε κανεῖς ἄλλος ἄνθρωπος ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά σφάλουν, ὁ Χριστός ποτέ. Μήν ξεχνᾶς ἀκόμη ὅτι ἔχεις ἕνα δικαίωμα, ἕνα προνόμιο νά ἐπικοινωνῆς διά τῆς προσευχῆς μέ τόν οὐράνιο πατέρα σου. Μή χάνης αὐτήν τήν εὐκαιρία πού σοῦ δίνει ἡ ἀγάπη του Θεοῦ. Ὑψωσε τήν καρδιά σου πρὸς αὐτόν· εὐχαρίστησε τον πρῶτα διότι εἶναι πατέρας σου καί σέ ἀκούει. Ἀνοίξε τήν καρδιά σου χωρίς δισταγμό, χωρίς ἀμφιβολία. Μίλησέ του γιά τά προβλήματα σου, γιά τήν ὑγεία σου, γιά τήν ἐργασία σου, γιά τά παιδιά σου, καί νά εἶσαι βέβαιος ὅτι θά σέ ἀκούση. Ὁ ἴδιος εἶπε: «αἰτεῖτε καί δοθήσεται, κρούετε καί ἀνοιγῆσεται». Ἐμπιστεύσου σ' αὐτόν.

Μή ξεχνᾶς πώς μέσα μας ὑπάρχουν πάθη, ἀδυναμίες πού ἀποκτήσαμε κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Ὁ κόσμος καί τό περιβάλλον θά σταθοῦν ἐμπόδια στό ξεκίνημα μιᾶς καινούριας ζωῆς. Μήν ἀπογοητευθῆς, μήν παρασυρθῆς ἀπό τή φωνή του πονηροῦ πώς ὅλα αὐτά εἶναι δύσκολα καί δέν γίνονται. Ναί εἶναι δύσκολα ὅταν ὁ ἄνθρωπος παλεύει μόνος του. Τώρα ὅμως δέν εἶσαι μόνος. Ἔχεις τό Χριστό μέσα σου, ἔχεις τή χάρη του Θεοῦ. Μάλιστα ὅταν κοινωνεῖς σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ ἐτοιμασμένος, ὁ πονηρός δέν μπορεῖ νά σέ ἀγγίξει, δέν μπορεῖ νά σέ πλησιάση. Διότι εἶσαι χριστοφόρος, φέρεις τό Χριστό μέσα σου. Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ ἄνθρωπος σώζεται, ἀγιάζεται, ἐλευθερώνεται καί ζῆ τήν κατά Χριστόν ζωή.

Π.Π.