



ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΣ Ή ΠΙΣΤΟΣ;

Στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, θέτει ὁ Κύριος ἕναν τοῦ ἀνθρώπου: «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7,21). Μέ τόν ὄρο αὐτό ὁ Κύριος θέλει νά τονίσει μιά μεγάλη ἀλήθεια.

Δέν εἶναι ἀρκετό μόνο ἡ ὀρθή πίστη νά σώσει τόν ἄνθρωπο} χρειάζεται καί τό βίωμα τό ὀρθόδοξο. Στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν δύο παρατάξεις χριστιανῶν} εἶναι οἱ θρησκευόμενοι, πού εἶναι οἱ περισσότεροι, καί εἶναι οἱ πιστοί, πού εἶναι οἱ ἐλάχιστοι. Ἄλλο θρησκευτικός ἄνθρωπος καί ἄλλο πιστός.

Ποίός εἶναι ὁ θρησκευόμενος; Εἶναι αὐτός πού ἀγαπᾷ τήν Ἐκκλησία, ἀγαπᾷ τά θρησκευτικά πράγματα, ἐκκλησιάζεται τίς μεγάλες γιορτές, πηγαίνει σέ προσκυνήματα καί πανηγύρια. Αὐτά ὅλα τά πιστεύει, τά τηρεῖ, ἀλλά στή ζωή του πράτει τό ἀντίθετο. Πιστεύει στό Θεό, ἀλλά συγχρόνος πιστεύει καί στά μάγια καί τίς προλήψεις. Αὐτός εἶναι ὁ θρησκευόμενος.

Ποίός εἶναι ὁ πιστός; Εἶναι αὐτός πού ἀγωνίζεται, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμούς καί δυσκολίες ἀλλά δέν ἐγκαταλείπει τόν ἀγῶνα του.

Πόσο πρέπει νά προσέξουμε τά λόγια τοῦ Κυρίου: «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε...». Ὁ Κύριος δέν μᾶς θέλει θρησκευόμενους, ἀλλά πιστούς. Ἡ θρησκεία βοηθᾷ, ἀλλά δέν σώζει. Ἡ θρησκεία εἶναι τό δοχεῖο, ἡ πίστη, ἡ ζωή τῆς πίστεως εἶναι ὁ περιεχόμενος. Τί νά τό κάνεις τό ποτήρι ἄδειο, ὅταν διψᾷς, κί' ἄς εἶναι κί' ἀπό χρυσό. Ἐτσι καί ἡ θρησκεία εἶναι ἕνα

ποτήρι ἄδειο χωρίς περιεχόμενο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ζωή πίστεως. Εἶναι ἀνάγκη ἢ ὀρθοδοξία μας νά γίνει ζωή, νά γίνει βίωμα. Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί οἱ θρησκευόμενοι εἶναι πιά πολλοί ἀπό τούς πιστούς.

Ἡ θρησκεία μπορεῖ νά γίνει παγίδα στή ζωή μας καί νά μᾶς στείλει στήν κόλαση, ὅταν δέν ἔχει περιεχόμενο. Εἶναι ἀνάγκη νά ξεκαθαρίσουμε σέ ποιά κατηγορία χριστιανῶν ἀνήκουμε. Εἶμαστε πιστοί ἢ θρησκευόμενοι;

Στόν ἀθλητισμό υπάρχουν δύο κατηγορίες ἀνθρώπων: οἱ ἀθλητές καί οἱ φίλαθλοι. Οἱ ἀθλητές εἶναι λίγοι, μετρημένοι στά δάχτυλα. Οἱ φίλαθλοι εἶναι πολλοί, εἶναι αὐτοί πού γεμίζουν τίς κερκίδες, πού φωνάζουν, πού βρίζουν, πού χειροκροτοῦν. Τό ἴδιο καί στήν Ἐκκλησία, υπάρχουν αὐτές οἱ δύο κατηγορίες χριστιανῶν πού ἀναφέραμε. Ὁ Κύριος εἶπε: «πολλοί κλητοί, ὀλίγοι ἐκλεκτοί». Ὁ Κύριος μᾶς θέλει ἀπό τούς λίγους, τούς πιστούς. Πόση λοιπόν ἀνάγκη ἔχουμε νά ξεκαθαρίσουμε πού ἀνήκουμε; Στούς πιστούς ἢ στούς φιλόθρησκους;

Π.Π.