

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο.Χ.Α. ((ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ))
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΛΟΠΟΣ 7

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΟΧΙ PANTISMA

Ένα από τά έπτα μυστήρια τῆς Αγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι τό μυστήριο του Βαπτίσματος. Διά τοῦ Ἀγίου Βαπτίσματος, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ ἀνθρωπος ἀναγεννᾶται καὶ εἰσέρχεται στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ· «ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὄδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν θατιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ιωάν.3,5).

Ο Κύριος μετά τήν Άναστασί του ἔδωσε ρητή ἐντολή στούς μαθητάς του λέγων: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Γίου καὶ τοῦ Αγίου Πνεύμα-τος....» (Ματθ.28,19). Άλλα καὶ ὁ Πέτρος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντη-κοστῆς εἶπε στά πλήθη πού τόν ρώτησαν: «Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί;....«μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἔκαστος ὑμῶν ἐπί τῷ ὄνόματι Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς ἀφεσιν ἀμαρτιῶν...»(Πράξ.2,38).

Η Ἐκκλησία, τηρώντας τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, τελεῖ τό Βάπτισμα σέ μικρούς καὶ μεγάλους. Τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος διαιρεῖται σέ δύο σκέλη. Τό πρῶτο εἶναι ἡ κατήχησις τοῦ βαπτιζομένου, πού γίνεται ἀπό τόν Ιερέα. Τό δεύτερο μέρος εἶναι ἡ ακολουθία τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ χρίσματος, πού γίνεται κατά τήν βάπτισι.

Βεβαίως, κατά τήν Αποστολική ἐποχή, ἀλλά καὶ μετέπειτα στούς πρώτους πατερικούς αἰῶνες, τό Βάπτισμα κατεῖχε μιά ξεχωριστή θέσι στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ὡπήρχαν οἱ κατηχούμενοι, οἱ δοποῖοι ἐκατηχοῦντο προηγουμένως ἀπό τήν Ἐκκλησία καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ἐβαπτίζοντο. Οἱ βαπτίσεις γινόταν ὅμαδικά κατά τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ σέ ἄλλες μεγάλες ἑορτές. Στήν πρώτη Ἐκκλησία ὑπῆρχε ἡ τάξι τῶν κατηχουμένων, πού δέν ὑπάρχει σήμερα.

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ ἔννοια τοῦ Βαπτίσματος; Μᾶς τό διατυπώνει ὁ Απ. Παῦλος: «συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἡγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.» (Ρωμ. 6,4). Τό Βάπτισμα εἶναι ἔνας θάνατος καὶ μιά ἀνάστασι. Η ἀγία κολυμβήθρα

εἶναι ὁ τάφος μέσα στὸν ὅποιο θάπτεται ὁ βαπτιζόμενος, καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ἀνίσταται ἔνας νέος, ὁ κατά Χριστόν ἀνθρωπος.

Σέ τοῦτο διαφέρουμε ἀπό τοὺς αἱρετικούς. Οἱ μέν προτεστάντες δέν θεωροῦν τὸ Βάπτισμα μυστήριο ἀλλά ἀπλή τελετή. Οἱ δέ Λατίνοι, τὸ θεωροῦν μέν μυστήριο, ἀλλά τὸ παραποιῶν, διότι δέν βαπτίζουν ὅπως παραγγέλλει ὁ Κύριος, ἀλλά ραντίζουν μέ νερό τὸν βαπτιζόμενο· αὐτὸ δῆμως εἶναι παραποίησι τοῦ μυστηρίου. Ὁ Κύριος εἶπε: «βαπτίζετε», δέν εἶπε ραντίζετε. Τό ρῆμα βαπτίζω σημαίνει «έμβαπτω», θουτῷ καὶ ὅχι ραντίζω. Κάθε βάπτισμα πού γίνεται διαφορετικά ἀπό τὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου καὶ τὴν παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἄκυρο, ἀνύπαρκτο.

Δυστυχῶς, δῆμως, πολλοί Ιερεῖς ἐπηρεασμένοι ἀπό τὸ πρότυπο τῆς Δύσεως, τελοῦν τὸ βάπτισμα παράτυπα. Άντι νά θουτοῦν ὀλόκληρο τὸ παιδί στὴν κολυμβήθρα, τό καθίζουν μέχρι τὴ μέση στό νερό, καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ρίχνουν μέ τὸ χέρι τους νερό στό κεφάλι τοῦ μωροῦ. Αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ βάπτισμα τῶν Λατίνων, τό δῆμοι καταντᾶ ράντισμα καὶ ὅχι βάπτισμα. Παλαιότερα οἱ Ἱερεῖς θουτοῦσαν χωρίς φόρο τὸ παιδί ὀλόκληρο μέσα στό νερό. Εύτυχῶς καὶ σήμερα ὑπάρχουν Ἱερεῖς -πρός τιμή των- πού ἔξακολουθοῦν νά βαπτίζουν μέ τὸν ἴδιο τρόπο. Αὐτό εἶναι τό κανονικό βάπτισμα πού γίνεται μέ ιερότητα καὶ εὐλάβεια, σύμφωνα μέ τὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου «Βαπτίζεται» καὶ ὅχι «Ραντίζεται».

Πῶς θά μπορέσουν οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί νά ξεχωρίσουν τό Ὁρθόδοξο Βάπτισμα, ἀπό τό βάπτισμα τῶν Λατίνων, ὅταν αὐτό δέν γίνεται κατά τὸν Ὁρθόδοξο τρόπο, ὅπως διδάσκει ἡ δογματική τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας; Χρέος ἔχουν οἱ Ἐπίσκοποι καὶ Ἱερεῖς νά τελοῦν κατά τὸν Ὁρθόδοξο τρόπο τό Ἱερό Βάπτισμα, τηροῦντες τὴν ἐντολή τοῦ Κυρίου, καὶ τὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, διότι βαπτίζω σημαίνει ἔμβαπτω καὶ ὅχι ραντίζω.

Π.Π