



ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ

“**Η ζωή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ζωή προετοιμασίας.** Ο χριστιανός δέν ἀναπαύεται. Γνωρίζει ὅτι ἡ ζωή ἔχει προβλήματα, ἔχει δοκιμασίες, ἔχει πειρασμούς. Καλεῖται ὁ χριστιανός νά εἶναι πάντα ἔτοιμος. **Ο Κύριος λέγει:** “καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἔτοιμοι!” (Λουκ. 12, 40).

Μήν ξεχνάμε ὅτι στόν κόσμο αὐτόν εἴμαστε περαστικοί, εἴμαστε ξένοι, πατρίδα μας εἶναι ὁ οὐρανός. **Ο ἄνδρωπος πού ζῆ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ δέν περιμένει νά ἔτοιμαστεί τήν τελευταία στιγμή, ἀλλά πάντοτε εἶναι ἔτοιμος νά ἀντιμετωπίσει ὅτιδήποτε ἐπιτρέψει ὁ Κύριος στή ζωή του, διότι γνωρίζει πολύ καλά ὅτι τίποτε δέν γίνεται στή ζωή του χωρίς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μέ αὐτό τό πνεῦμα ζῆ καί πολιτεύεται ὁ χριστιανός στή παρούσα ζωή. Εἶναι ἔτοιμος πάντοτε νά κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὅποιο καί ἂν εἶναι αὐτό.**

“**Ο χριστιανός εἶναι ἔτοιμος στόν ἀγώνα.** Ο χριστιανός εἶναι εἶνας ἀγωνιστής. Από τήν στιγμή πού ἐπέστρεψε στό Θεό ἀρχίζει εἶναι ἀγώνα. Εἶναι εἶνας εὐλογημένος ἀγώνας πού καλεῖται να κάνει κάθε χριστιανός πού πιστεύει στό Θεό. Αγώνας ἐναντίον τῆς ἀμαρτίας, ἐναντίον τοῦ κόσμου πού τόν περιβάλλει, ἐναντίον τοῦ εαυτοῦ του, ἐναντίον τοῦ διαβόλου πού τόν πολεμά νύκτα καί μέρα. **Ο χριστιανός ἀγρυπνεῖ, προσέγει τή ζωή του, τά βήματά του, δέν ἐμπιστεύεται στόν εαυτό του, ἀλλά στόν Κύριο. Χρησιμοποιεῖ ὅλα τά μέσα καί τά ὅπλα τοῦ πνεύματος γιά νά μένει πιστός στόν Κύριό του.**

“**Ο χριστιανός εἶναι ἔτοιμος στούς πειρασμούς.** Μήν ξεχνάμε πώς ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμάτη ἀπό πειρασμούς καί δοκιμασίες. Θά γευτούμε ὅλοι τό πικρό ποτήρι τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνδρώπου ἀπό τό Θεό, θά ἔρθει ὁ πόνος, ἡ ἀρρώστια, ἡ ἀποτυχία,

ή ἐγκατάλειψη, ή μοναξιά. Θά δοκιμάσῃ ὁ χριστιανός τὴν ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων, θά τὸν ἀδικήσουν, θά τὸν βάλουν στό περιθώριο. Γιά ὅλα αὐτά ὁ χριστιανός εἶναι ἔτοιμος διότι γνωρίζει ὅπι τὰ ἐπιτρέπει ὁ πατέρας του γιά τὸ συμφέρον του.

‘Ο χριστιανός εἶναι ἔτοιμος γιά τὴν μετάνοια. Πολλοί χριστιανοί περιμένουν νά ἔτοιμασθοῦν τὴν τελευταία στιγμή μέσης αποτέλεσμα νά φεύγουν ἀπροετοίμαστοι καί ἀμετανόητοι ἀπό τὸν κόσμο αὐτό. ‘Ο πιστός χριστιανός εἶναι πάντοτε ἔτοιμος, πάντοτε δρίσκεται ἐν μετανοίᾳ διότι δέν γνωρίζει τὴν ὥρα τῆς ἀνα-χωρήσεως. ‘Ο χριστιανός χαρακτηρίζεται ὡς ἄνθρωπος τῆς μετάνοιας, για’ αὐτό πάντοτε εἶναι ἔτοιμος γιά τὴν μετάνοια.

‘Η μετάνοια καὶ ή ἐξομολόγηση εἶναι ἀπαραίτητα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Χωρίς τὴν μετάνοια δέν μπορεῖ νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος.

‘Ο χριστιανός εἶναι ἔτοιμος ἀκόμη καί γιά τὸ θάνατο. Τί κρίμα, οἱ περισσότεροι χριστιανοί ἐνῷ ἔτοιμάζονται γιά πολλά πράγματα εἶναι ἐντελῶς ἀνέτοιμοι γιά τὸ θάνατο. Μήν ξεχνάμε ὅπι ή ὥρα τῆς ἀναχωρήσεως εἶναι ἄγνωστη. Πόσοι ἄνθρωποι φεύγουν καθημερινά, ἐντελῶς ξαφνικά! Μήν ξεχνάμε ὅπι δύο τόποι οπάρχουν, δύο τόποι μᾶς περιμένουν. ‘Η αἰώνια ζωή καὶ ή αἰώνια κόλαση. ‘Εμεῖς θά διαλέξουμε, ἐμεῖς θά ἐκλέξουμε τὸν τόπο που θά καταλήξουμε. ‘Η ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς καλεῖ, μᾶς περιμένει. Άς μήν ἀμελήσουμε, άς μήν ἀδιαφορήσουμε.

Π.Π.