



ΓΝΗΣΙΟ Ἡ ΚΙΒΔΗΛΟ;

Στόν κόσμο αὐτό, ὅλα τὰ πράγματα ἔχουν δύο ὄψεις. Ὑπάρχει τό σκότος, ἀλλά καί τό φῶς, τό ψεῦδος ἀλλά καί ἡ ἀλήθεια, δύο ὄψεις πού ενίοτε ἐναλλάσσονται, παραχωρώντας ἡ μία τή θέση της στήν ἄλλη. Αἰτία εἶναι ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος πλανήθηκε ἀπό τόν διάβολο, παραβαίνοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τότε οἱ δύο αὐτές ὄψεις πού ἀναφέραμε παραπάνω μπηκαν στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀλλά ἤρθε ἡ στιγμή πού τό φῶς δυέλυσε τό σκοτάδι καί τό ψέμα πού ὑπῆρχε στήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ ἴδιος εἶπε: «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου } ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἔξει τό φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰωαν. 8,12).

Τώρα, ἂν ὑπάρχουν καί σήμερα ἄνθρωποι πού ζοῦν καί ἀγαποῦν τό σκότος καί ὄχι τό φῶς, αὐτό ὀφείλεται ὄχι στήν ἀδυναμία τοῦ φωτός ἀλλά στή δική τους προαίρεση καί ἀπόφαση νά ζοῦν στό σκοτάδι καί τό ψέμα. Ἡ ζωή πού κάνουν δέν ἀντέχει στό φῶς γί'αυτό ἀρέσκονται στό σκότος.

Ὁ Κύριος εἶπε: «αὕτη δε ἐστίν ἡ κρίσις ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον καί ἠγάπησον οἱ ἄνθρωποι μάλλον τό σκότος ἢ τό φῶς, ἦν γάρ πονηρά αὐτῶν τὰ ἔργα...» (Ἰωαν. 3,19).

Πόσο πρέπει νά ἐξετάσουμε στήν πορεία μας, τήν ἐκλογή πού θά κάνουμε! Θά ἐπιλέξουμε τό ψεῦδος ἢ τήν ἀλήθεια; Τό φῶς ἢ τό σκότος; Τό γνήσιο ἢ τό κίβδηλο; Ἀπό μᾶς

ἐξαρτᾶται. Τώρα ὑπάρχει τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ ἴδιος εἶπε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».

Ἀπό τήν ἀπόφαση πού θά πάrouμε θά ἐξαρτηθεῖ τό παρόν καί τό αἰώνιο μέλλον μας. Ἡ θά ἀκολουθήσουμε τό φῶς ἢ θά μείνουμε στό σκότος. Ἀπό τήν ἐκλογή πού θά κάνουμε θά ἐξαρτηθεῖ ἡ σωτηρία μας ἢ ἡ ἀπώλειά μας. Ὅσοι πίστεψαν καί δέχτηκαν τόν Χριστό, αὐτοί ἄλλαξαν τήν ζωή τους καί τήν πορεία τους. Ζοῦνε τώρα μέσα στό ἄπλετο φῶς τῆς ἀληθείας δοξάζοντας τόν Θεό.

Πολλοί ἄνθρωποι, ἐξαπατήθηκαν ἀπό τό ψέμα τοῦ διαβόλου, ὅτι ὅλα τελειώνουν μέ τό θάνατο. Ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος, ἀλλά ἀντιθέτως εἶναι γιά ἄλλους ἡ ἀρχή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, τῆς αἰωνίου ζωῆς, καί γιά ἄλλους ἡ ἀρχή τῆς αἰωνίου ἀπωλείας.

Ἐκεῖνο τό ὅποιο θά μᾶς σώσει, εἶναι ἡ ἐπιστροφή, ἡ μετάνοια, ἡ πίστη μας στόν Χριστό. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θέλει τή σωτηρία μας, ὁ διάβολος ζητάει τήν ἀπώλειά μας. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ποιόν θά ἀκολουθήσουμε.

Π.Π.